



Optredens 2013

- 17-02-13 – Kampen - Harrie Oud, de nieuwe dirigent van De Kamper Koggezangers
- 23-02-13 – Kampen - Het Senioren en Korenfestival 2013
- 02-04-13 – Kampen - Koggezangers op de paasmarkt (Tweede paasdag - Heugte)
- 06-04-13 - Zwolle - Hanzebad - 'Culinair draait door'
- 23-04-13 – Kampen - Solistentraining en de nieuwe promotiefoto
- 13-05-13 – Uithuizen - Optreden op festival
- 20-05-13 – Bremerhaven - Optreden in het 'Dijkspektakel'
- 14-06-13 - Zwolle – Zorgcentrum Rivierenhof
- 25-06-13 – Den Helder - Spetterend optreden op Sail
- 14-06-13 – Kampen - Club van 100 op stap
- 04-08-13 – Kampen - Koggezangers verrassen Hetty ter Horst
- 17-08-13 - Kampereiland - Oogstdag
- 02-09-13 – Zwolle - Kamper Koggezangers in de Ridderhofstede (Havezate)
- 09-09-13 - Zwolle - Optreden bij 'De Tower Snorr'n' in de Buitensociëteit
- 09-09-13 - Almere Haven - Festival 'Deining in Almere Haven'
- 15-09-13 - Eerbeek - Driemaal is scheepsrecht!
- 05-10-13 - Kampen - Jaarlijkse feestavond van de KKZ
- 12-10-13 - Kampen - Woon- en Zorgcentrum De Vijverhof
- 14-10-13 – Kampen - Kamper Koggezangers zingen 'maatschappelijk verantwoord'
- 07-11-13 - Zwolle - De Kamper Koggezangers als 'cadeau!'
- 09-11-13 - Grou - Kamper Koggezangers in Watersporthotel Oer 't Hout
- 14-10-13 - Kampen - Dolle boel in De Taveerne
- 21-12-13 - Kampen - Een leuk optreden voor de campervereniging
- 21-12-13 - Kampen - Kerst In Oud Kampen in de Buitenkerk
- 31-12-13 – Kampen - Optreden op oudejaarsavond in Margaretha

17-02-13 - Harrie Oud, de nieuwe dirigent voor De Kamper Koggezangers

Het overkomt veel koren. Opeens krijg je te horen dat de dirigent ermee gaat stoppen. Het overkwam eind 2012 ook De Kamper Koggezangers. Dirigente Joke Riesebos - u ziet haar hierboven zitten naast haar man Tjeerd - liet weten dat zij, na twaalf jaar, ging stoppen als dirigent bij het Kamper shantymoor. Ja, het is wat ... twaalf jaar! De Fransman zegt: 'Partir c'est mourir un peu' (weggaan is een beetje sterven) en zo hebben veel Koggezangers Joke's vertrek ook ervaren. Joke vond het ook erg moeilijk om dit besluit te nemen. Maar ... de lange reistijden - Joke woont ver van Kampen - en het feit dat zij ook dirigente is bij Piratenkoor De Stormvogels uit Emmen, werden haar in de loop der jaren toch allemaal iets te veel. Tsja, en dan moet je keuzes maken! Joke koos ervoor om op 21 december 2012 tijdens het kerstconcert, afscheid te nemen van haar Koggezangers. Ook voor haar man Tjeerd Riesebos was dit de laatste keer dat hij meezong met het koor, waarvan hij vanaf de oprichting lid was!

En dan moet je als koor verder en op zoek naar een nieuwe dirigent. Het bestuur kreeg van diverse kanten de naam van dirigent Harrie Oud door. Ook van Joke Riesebos! Zij en Harrie Oud zaten lang geleden op hetzelfde conservatorium. Eind 2012 vonden er gesprekken plaats en vanaf 1 januari is Harrie Oud de nieuwe dirigent van De Kamper Koggezangers. (Foto onder: Harrie Oud met viool). Natuurlijk was het aanvankelijk best even wennen en aftasten. Voor het koor, dat twaalf jaar gewend was aan de manier van

werken van Joke Riesebos, en natuurlijk zeker ook voor Harrie Oud!

Maar ... we zijn twee maanden verder en we kunnen stellen dat er nu al sprake is van een algehele gewenning tussen koor en dirigent en dat voelt heel goed! Harrie gaat op zeer delicate wijze om met het in de loop der jaren - en onder de verschillende dirigenten - opgebouwde repertoire. Toch schroomt hij niet om, daar waar hij dit nodig acht, veranderingen aan te brengen. Dit gaat dan steevast gepaard met een perfecte motivatie van het hoe en waarom. Kortom, hoewel menig Koggezanger aanvankelijk dacht dat we - zonder Joke Riesebos - in een zwart gat zouden geraken, kunnen we nu zeggen dat de wisseling van dirigent ons alleen maar winnaars bracht.

Winnaars A: Joke en Tjeerd Riesebos kunnen het nu iets rustiger aan gaan doen. We wensen ze enorm veel plezier en succes bij en met De Stormvogels uit Emmen. (Joke blijft trouwens wel de gast-dirigent van De Kamper Koggezangers, want ... wie kent het repertoire zo goed als zij?)

Winnaar B: Harrie Oud kan vanaf 2013 al zijn muzikaliteit, creativiteit en muzikale energie kwijt bij zijn nieuwe koor. We zien dat Harrie zich, in onze oefenruimte De Taveerne, nu al als een vis in het water voelt. We gaan ervan uit dat dit proces zich - in alle opzichten - alleen maar positief gaat voortzetten.

Winnaars C: De Kamper Koggezangers gaan, ook onder de leiding van hun nieuwe dirigent, gewoon verder met dat waarmee ze al vijftien jaar bezig zijn: Op een zo hoog mogelijk niveau instuderen - én bij de vele optredens ten gehore brengen - van shanties, sea- en folksongs. Op vrijdag 22 febr. treden De Kamper Koggezangers, tijdens het jaarlijkse Senioren - en Korenfestival in de Stadsgehoorzaal te Kampen voor de eerste keer op met hun nieuwe dirigent Harrie Oud.

Rolf Plender

23-02-13 Het Senioren en Korenfestival 2013

Het was weer zover, editie 2013 stond op het programma en ditmaal anders dan anders. Ons eerste optreden met de nieuwe dirigent. Wennen was het over en weer en niet vreemd natuurlijk. Gelijk in het diepe voor ons kritische publiek uit Kampen. De senioren waarvan sommige al 12 jaar lang komen konden het mooi vergelijken, en dat deden ze dan ook. Ik zal u de verschillen besparen maar ieder heeft er zo het zijne over te zeggen. Wij als koor waren tevreden over ons eerste 'nieuwe' optreden. Voordat het gordijn opende kregen we een warming-up van onze dirigent, die overigens ook een prima 'onemanshow' zou kunnen geven, maar dat terzijde. Spanning was wel voelbaar bij iedereen. En toen ging het doek open. De van tevoren geoefende nummers konden de zaal in. Bij het eerste nummer waren onze muzikanten toch iets gespannen en de goede luisteraar is dat opgevallen. Ik zal het maar niet verder uit de doeken doen. Mooie nummers, ingetogen en dan weer uit volle borst klonken in de stadsgehoorzaal. Vijfentwintig minuten zijn zo om en eigenlijk jammer dat we maar zo kort konden zingen. We kwamen er net lekker in, maar ja dat is het gevolg als er 7 koren hun kunsten moeten vertonen in een beperkt middag- en avondprogramma. Jammer dat het hier en daar niet helemaal goed ging door de geluidsmensen, die niet opletten. Puntje van aandacht voor in de evaluatie. Ook in de avond ging het ons goed af. Harrie was zo enthousiast dat zijn broek ervan afzakte (voor de ingewijden), maar ja dat krijg je soms als je zo staat te stuiteren. Inlevend dirigeren zullen we maar zeggen, maar voor ons als koor wel heel prettig. Doordat de zaal wat te laat vol liep na de pauze, kregen we weer te maken met de tijdsspanne die beschikbaar was om te zingen. Jammer dat ons laatste nummer niet meer kon worden gezongen. Overigens zal dit ook een punt van aandacht zijn bij de evaluatie. We hebben lekker gezongen en onze taak zat er rond 22.00 uur op. Al met al een prima eerste debuut zullen we maar zeggen. Dit geeft hoop voor de toekomst en belooft nog wat!

Jack Joosse

02-04-13 Koggezangers op de paasmarkt (Tweede paasdag - Heugte)

De Kamper Koggezangers en de Stichting Kamper Kogge zijn nauw met elkaar verbonden. Het is dan ook niet meer dan logisch dat we elkaar versterken aangezien 1 en 1 = 3 is. Ook op 2de paasdag op de paasmarkt van "De Heugte" trokken de 2 gezamenlijk op. Op het terrein van de Kamper Kogge had de Stichting een prachtig plekje gevonden om de Kamper Koggezangers een aantal optredens te laten verzorgen. Lekker veilig onder het grote afdak van de timmerloods; hier zouden de weergoden geen vat op krijgen. Maar ja? Op 1 april verwacht je een lekker voorjaarszonnetje en aangename temperaturen. De realiteit was echter anders. De temperaturen in de schaduw waren rond het vriespunt en door de schrale noordenwind was de gevoelstemperatuur ver daaronder. De wind sloeg in de overkapping en kwam weer terug waardoor de koorleden van voren en van achteren tot op het bot verkleumden. De muzikanten hadden het helemaal zwaar te verduren, omdat zij stil zaten. Wij leven dan ook erg met de muzikanten mee en hopen dat hun vingers weer snel ontdooien. Dat het zo intens koud was was niet te merken aan de drie optredens die het koor verzorgde. Terwijl het talrijke publiek lekker in het voorjaarszonnetje stond, zongen de Kamper Koggezangers zich warm met een leuke selectie uit het repertoire. Voor de nieuwe dirigent Harrie Oud was dit optreden het eerste grote optreden na de klusjes van 20 minuten in de Stadsgehoorzaal. (waar het overigens wel lekker warm was). Harry genoot dan ook zichtbaar van de prestaties van 'zijn' Kamper Koggezangers. Berend Scholten was als spreekbuis weer lekker op dreef en wist van de visroker Johan van Heerde zelfs een pen met gerookte rode poon los te kletsen. Ook voor de bas Henk Strieker was zijn eerste optreden - na 3 jaar - weer een verademing. Zijn spontane reactie: "Ik heb die tussenliggende jaren jullie enthousiasme gemist". Henk welkom! Na 3 blokken van 40 minuten zijn de Kamper Koggezangers weer op temperatuur gekomen met behulp van een borreltje en een bal gehakt en/of visje. Wij mogen terugkijken op een geslaagd optreden en dagen het publiek uit een reactie in het gastenboek te schrijven.

Eric Roosink

06-04-13 Zwolle - Hanzebad - 'Culinair draait door'

Feest en culinair heeft een concept bedacht waarbij gasten niet van tevoren weten waar het feestmaal genuttigd kan worden. Geïnteresseerden melden zich aan voor deze avond en krijgen pas op de dag zelf te horen waar ze naar toe moeten. 'Culinair draait door' (kijk op Facebook) had deze keer het oude Hanzebad als locatie gekozen. Eten en feesten in een leeg zwembad. Er zat geen water meer in het grote bad maar er waren wel zo'n negentig gasten. Midden in het bad zingen was een nieuwe ervaring. De gasten werden echt verrast met onze komst, want ook dat wisten ze niet. Men kwam al snel "los" en er waren er zelfs die luidkeels gingen meezingen. Onze opperstalmeester Berend wist al snel de handjes in de lucht te krijgen van de aanwezigen en hij haalde zelfs twee mensen naar voren die even in het zonnetje gezet moesten worden. Hun beloning was meezingen met het bekende lied Ameland. Ook wij werden deze week door het organiserende comité verrast door ons op dinsdagavond te vragen of wij konden optreden. Na een rondje bellen door onze secretaris konden we met 25 personen aantreden. Het werd een leuk, bijzonder en gezellig optreden. Wij hebben genoten en zo hopen wij ook onze gasten. Uit de reacties na ons optreden leek dat wel snor te zitten. En zo kwam aan dit ludieke optreden dan ook weer een eind en wie weet tot waar dan maar weer!

Jack Joosse

23-04-13 Solistentraining en de nieuwe promotiefoto

Onder leiding van dirigent Harrie Oud vond op zaterdag 20 april de solistentraining plaats. Alle solisten kregen de aandacht van de dirigent. Daar waar nodig vestigde hij de aandacht op ademhalingstechniek, klankvorming, uitspraak, inleving, uitbeelding enz. In een ruimte bij de Omroep IJsselmond in Kampen was het genieten voor de solisten. Horen hoe het beter kon, verstandiger gebruik van lucht en stembanden, oefenen tegen

een "blinde" muur, tonatie en intonatie ... alles passeerde de revue! Leerzaam en nuttig! Eigenlijk was de tijd te kort, maar dat is dan meteen weer een reden om de trainingen in de toekomst voort te zetten. Ook al was je niet aan de beurt, leren van een ander is ook niet verkeerd. Al met al een goeie tijdsinvestering, die de kwaliteit van het koor ten goede zal komen! Nieuwe promotiefoto In een dynamisch koor als de Kamper Koggezangers moet er niet te lang gewacht worden met het maken van een nieuwe promotiefoto! Vorig jaar is er nog één gemaakt, maar deze is inmiddels al weer verouderd. We mochten de laatste maanden immers een nieuwe dirigent en nieuwe leden verwelkomen. Het is dan tijd om fotograaf Jan Plender te bellen. In no-time had Jan, in nauwe samenwerking met de voorzitter, het koor op de Kamper kogge in de juiste positie staan.
Rolf Plender.

13-05-13 Optreden in Uithuizen

Het is zaterdag 11 mei 10.00 uur als we vertrekken met een touringcar naar Uithuizen. Helaas zijn de weersomstandigheden niet zo geweldig maar we zullen het er mee moeten doen. Na eerst in Zwolle een paar "blauwvingers" opgepikt te hebben, gaat de reis door naar het noorden, waar we rond een uur of twaalf arriveren. We hebben onderweg wel wat bekijks, want onze bus is aan de buitenkant nogal opzichtig voorzien van reclame voor PEC Zwolle. Reden waarom onze Zwolse zangers zich beter op hun gemak voelen. Aangekomen in Uithuizen blijken onze kwartiermakers al druk doende te zijn geweest. Alle zaken rond het geluid zijn inmiddels aangelegd en getest en alles blijkt tijdens het optreden gelukkig naar behoren te functioneren. De plaats Uithuizen blijkt slechts ca. 6.500 inwoners te hebben en dat in combinatie met guur en druilerig weer is niet bevorderlijk voor een groot publiek. Alle koren doen desondanks hun best om zo goed mogelijk voor de dag te komen. Ook de onderlinge samenwerking verloopt erg soepel. Bij het laatste nummer van een koor wordt het volgende koor uitgenodigd al vast mee te zingen en dat werkt best goed. Tegen de tijd dat ons laatste blok gezongen werd begon de lucht wat te breken en kwam de uitspraak van Berend nog uit; waar de Koggezangers verschijnen gaat de zon schijnen. Jammer dat het aan de late kant was, want er bleven duidelijk meer toeschouwers staan dan eerder op de dag. Na afloop van de optredens is er nog even tijd voor een drankje in een horeca gelegenheid, waar ook het dameskoor uit Lemmer nog aanwezig was. Met wat zang en een paar Groninger "moppen" verteld door Zwolse Jan sluiten we de dag af. We zoeken de PEC Zwolle bus maar eens weer op, richting Kampen. Ondanks te lage temperaturen en natte toestanden kunnen we toch met een goed gevoel op ons optreden terug kijken.

Gerrit Lindeboom

20-05-13 Optreden in Bremerhaven

Op eerste Pinksterdag, zondag 19 mei, vertrok de bus van De Kamper Koggezangers al om 07.00 uur vanaf de Koggewerf richting Bremerhaven. De wekservice opgezet door Ep was voor sommige leden dan ook geen overbodige luxe. Nu kun je op meerdere manieren tegen zo'n reisje aankijken. Je kunt zeggen: 'Allemachtig, dat is me nogal wat ... bijna negen uur in een bus zitten, om een uurtje te zingen?!' Maar je kunt ook zeggen: 'Leuk zo'n dagje uit! Gezellig met de bus naar Bremerhaven, daar lekker rondkijken op het beroemde Dijkspektakel en nog fijn een uurtje optreden ook!' Alle Koggezangers kozen voor de tweede zienswijze. Er waren zelfs vier Koggezangers - Arie V., Jan B., Gerrit en Nico - die één dag te kort vonden en er - met partner - een lang weekend van maakten. Op de heenreis zorgden Ep en Wili voor de koffie later werden zij ook nog geholpen door Rudy. Al pratend over windmolens, herten, koolzaad, rhododendrons, Kamper kwesties en tal van andere onderwerpen vlogen de kilometers onder de wielen door en waren we zo in Bremerhaven. Vooral het verhaal van Wili en zijn vrouw Hennie over het natuurlijk gebruik van koolzaad maakte diepe indruk op de toehoorders. Vraag hen er maar eens naar! We hadden gelukkig permissie om de bus vlak bij de feesttenten te parkeren. Snel werden de spullen uitgepakt en daarna was er ruim twee uur de tijd om lekker rond te kijken op het bekende Dijkspektakel van de beroemde havenstad.

Sommige leden vonden al snel een leuk café, anderen gingen het grote winkelcentrum in en weer anderen - waaronder ondergetekende - gingen kijken bij de vele straatartiesten. Prachtig om te zien hoe deze mensen, vaak met heel weinig middelen, honderden mensen weten te boeien. Na twee koren, waarvan de eerste erg leuk en dynamisch was, waren de Kamper Koggezangers als derde koor aan de beurt. Nico had beloofd om ons optreden op gedegen en komische wijze aan elkaar te praten. Hierin is hij echt in alle opzichten geslaagd, want vanuit het publiek klonk voortdurend gelach tijdens Nico's praatjes tussen onze nummers door! De Kamper Koggezangers waren bij dit optreden niet helemaal op oorlogssterkte, maar dankzij een geheel compleet combo en de dubbele inzet van de koorleden en de dirigent Harrie, is dit niemand opgevallen. Weer eens bleek hoe belangrijk het is wanneer we mogen werken met capabele geluidstechnici. Deze twee mannen schroefden, door de perfecte geluidstellingen, ons toch al erg goede optreden nog een graadje op! Na een klein uurtje zingen was er nog een half uurtje tijd voor een broodje braadworst en een consumptie en daarna vertrok de bus om 17.00 uur weer naar Kampen. Ook de terugreis verliep voorspoedig. Het koor, de meegereisde partners en de muzikanten werden, via de microfoon van de busschauffeur, bedankt voor hun inzet door dirigent Harrie en voorzitter Jack. Tegen 21.30 uur waren we weer bij de Koggewerf. Onder het toeziend oog van Bert, die helaas wegens omstandigheden niet mee kon, werden de spullen weer netjes in de Taveerne opgeruimd. Het was een lange dag, maar het was zeer zeker de moeite waard en de leden die er niet bij waren hebben echt toch wel wat gemist!

Rolf Plender.

14-06-13 Zwolle - Rivierenhof

Op donderdagavond traden we op in het verzorgingshuis de Rivierenhof te Zwolle. Door omstandigheden bij het Uienkoor konden zij hun verplichting om op te treden niet nakomen. Een telefoontje richting de voorzitter van De Kamper Koggezangers en een snelle inventarisatie door de secretaris, zorgden ervoor dat wij dit optreden snel konden overnemen. De zaal was goed gevuld en zelfs op 'het balkon' hadden veel bewoners een plek gevonden. Met onze humoristische spreekstalmeester Nico was de toon snel gezet. Aan de reacties te zien en te horen vonden de bewoners het ontzettend gezellig en ze zongen dan ook uit volle borst mee. Hier en daar werd een traantje weggepikt bij onze gedragen en emotionele liederen. We hielden een korte pauze om de kelen te smeren en dit was, gezien de altijd hoge temperaturen in verzorgingscentra, ook wel noodzakelijk! Na de pauze werd, met hetzelfde enthousiasme, de gang er weer ingezet, zowel door het koor als door de bewoners. Enkele verzorgenden zetten zelfs een dansje én de polonaise in! Het was erg gezellig! We ontvingen na ons optreden dan ook een groot applaus en de toezegging (op nadrukkelijk verzoek van de bewoners) om nog eens terug te komen. Al met al een goede invalbeurt!

Jack Joosse

25-06-13 - SPETTEREND OPTREDEN KKZ OP SAIL - DEN HELDER

Een halfjaar hadden we er naar uitgekeken:

Het hoogtepunt van het seizoen 2013: SAIL DEN HELDER met ... 300.000 mensen in 3 dagen. Wat vooraf ging: Meteorologisch gezien begint de zomer op vrijdag 21 juni en in de wetenschap dat na de voorjaars regen, de zomer zonneschijn komt gingen we goedgehumtst op pad. De weersverwachting voor Kampen wat op z'n minst twijfelachtig maar in het westen zou het zonnig en warm zijn. Gelukkig hadden een prima werkende airco en een koelruimte voor ijskoude drankjes in de bus.

Verslag: Om 8 uur 's morgens vertrokken we met 60 zangers en partners met de bus van PEC Zwolle. Het eerste succes van de dag was een prachtige reis door het zonnige Friese land. Daarna de afsluitdijk met een laagstaande zon vanaf het IJsselmeer en een duidelijk oplopende temperatuur. De chauffeur reageerde hier direct op door de airco een standje hoger te zetten. Dankzij de Tomtom kwamen we in de wereldstad 't Zand aan.

De Tomtom had een binnendoor weggetje ontdekt om snel en voordelig in Den Helder te komen. Kampen ... een stad met 3 mooie bruggen, 't Zand heeft er maar 1 en wat voor één. De PEC-bus was te zwaar, te lang en te breed. Een aanloopje nemen was ook geen oplossing dus maar weer rechtsomkeert en via de buitenwijken van 't Zand door naar Duikersoord waar de pendelbussen stonden. Daar aangekomen het volgende probleem: Overpakken van al onze spullen in de andere bus en dat bij 25 graden en een inmiddels brandende zon. Voordat de pendelbus kwam kregen we gelukkig de gelegenheid om ons even te verfrissen. Maar ja... de pendelbus had wel veel beenruimte maar weinig zitplaatsen en met dat warme weer was "op de schoot" ook geen optie. Een tweede bus liet lang op zich wachten. Beide bussen liepen vast in de enorme files en drukte rond het Sail-terrein. Ook dat nog Op de eerste locatie was gelukkig een overdekt podium en voor het talrijke publiek hadden ze tenten neergezet om niet blootgesteld te worden aan de enorme warmte. Ze verkochten in die tenten ook warme truien en petten; onbegrijpelijk met dat warme weer. Spreekstalmeester Berend moet diverse keren het publiek manen om vooral een route voor de hulpdiensten vrij te laten. Mopperend voldeed het publiek aan die noodkreet van Berend. Het tweede optreden vond plaats op een werkelijk schitterend plein waar duizenden mensen op konden. Er was alleen geen schaduw, maar gelukkig kon de Marine-brandweer hier de nevelspuiten inzetten. Daarna een spontaan optreden op onze eigen Kamper Kogge, waarbij het publiek heerlijk in de schaduw van het zeil kon staan. Gedurende dat optreden begon er vanuit zee een heerlijk verkoelend windje te waaien, zodat het alweer talrijke publiek kon genieten van hetzelfde repertoire als bij het eerste optreden. Door zijn enorme inspanningen had onze dirigent Harry Oud geen droge draad meer aan z'n lijf. Dat is pas echt zweten! Het vierde optreden was op de kade met uitzicht op de windjammers en begon om 20.30 uur. Was wel laat, maar ook hier was het zeer de moeite waard. Vanaf het hoge podium is het een prachtig gezicht om over de deinende mensenmassa heen te kijken. Er was amper ruimte voor de polonaise, maar de grootste feestvierders kunnen ook een feestje bouwen op de vierkante meter. Na het optreden, opruimen en weer snel in de pendelbus die ons naar het Motel Den Helder bracht om daarna alle spullen weer uit te laden om onder een afdak te zetten zodat onze apparatuur niet te warm werd. Na een paar koele glazen met veel ijs kwam de reeds voor-gekoelde PEC-bus weer voorrijden en konden we weer huiswaarts keren. Op de afsluitdijk werden we getrakteerd op een prachtige zonsondergang. Zo'n mooie dag verdient een passend slot. Namens het hele 'webteam' van de Kamper koggezangers wil ik onze partners, het talrijke publiek en het KNMI daarom hartelijk danken! Zonder de KKZ..... was Sail Den Helder in het water gevallen.

Eric Roosink

14-06-13 Kamper Koggezangers - Club van 100 op stap.

Zaterdag 13 juli was het dan zover, een klein maar select gezelschap verzamelde zich rond 09.00 uur bij de Koggewerf om een leuk dagje uit te gaan. De bestuursleden Harry en Eric hadden de organisatie op zich genomen om met de leden van de club van honderd iets te gaan ondernemen. Was t de afgelopen jaren er nog niet van gekomen, het werd ruimschoots goed gemaakt met deze dag. Het weer beloofde een mooie ondersteuning aan deze dag te geven en de gasten, de groep was zo' n 40 man/vrouw groot, hadden er zin in. "Ingescheept" in de gereedstaande bus van Marion reizen ging het gezelschap goed gemutst op weg richting Workum. In de bus verwelkomde Eric de gasten en gaf een korte uitleg van de dag. Dat beloofde veel gezelligheid! Eenmaal in Workum aangekomen voegde zich Harry en Jolande en Anne van Beek met partner zich bij het gezelschap. Tijd voor koffie met uiteraard een stuk Friese koek. Dat ging er na de busreis wel in. Tegen elf uur gingen we richting de louncheskutsje die lag afgemeerd bij de camping te Workum. Het was slechts 40 meter lopen! Wat een service om mee te beginnen, en die service werd voortgezet aan boord. Voor sommige nog een hele toer om geholpen en wel aan boord te komen. Er was een hoog gehalte, nieuwe prothese eigenaren aan boord. Maar goed dat terzijde. Nu moet schrijver dezès eerlijk bekennen me geen voorstelling te hebben gemaakt wat een louncheskutsje nu precies inhield, maar

de beelden spreken voor zich. Een klein moment dacht ik nog dit gaat niet passen, maar ik had de uitstekende louncheplek op t voordek nog niet gezien. Mens wat is dit een briljant idee! Rondgevaaren worden met een echte skûtsje, terwijl je zelf niet hoeft te varen! Alhoewel een ieder de gelegenheid werd geboden eens achter het grote stuurwiel plaats te nemen. Jacob Huisman (jawel zoon van Jopie Huisman (museum te Workum) had in 2009 het idee tot verbouw van dit schip tot varende louncheboot. Iedereen zocht een plekje ergens op t schip en hij ging los van wal. Schrijver dezès werd gevraagd om t grootzeil omhoog te trekken, wat gezien de grote van t zeil nog best een klus was. Maar jullie begrijpen dat door het in de strijd gooien van enig (over)gewicht dit snel lukte. Het gezelschap had er zin an! Om iets over elfen ging niet alleen de boot los maar ook de tap. Ja een heuse biertap aan boord en onze gasten van de club van honderd konden zich laven aan diverse drankjes. En o ja ook voor de diverse hapjes was gezorgd, man wat moesten we dooreten om dit allemaal op te krijgen in de vijf uur die we aan t varen zouden zijn. Onze accordeonist en goochelaar Harry zorgde voor veel spektakel aan boord. Zijn altijd populaire trucs deed menigeen verbazen dan wel in lachen uitbarsten. Natuurlijk werd er gezongen, diverse liedboeken waren aan boord en ik kan wel zeggen dat we bijna 5 uur lang gezongen hebben! In de korte pauzes greep Harry zijn kansen met zijn trucs, waarbij t bijzonder blijft dat je genept wordt waar je bijstaat, maar er niet de zere vinger op kan leggen. Daar had trouwens schipper Jacques ook voor gewaarschuwd, stop geen vingers in gaten die daar niet voor bestemd zijn want je legt het af tegen de kracht van de skûtsje. Het werd een hele plezierige, gezellige middag op t water. Na via een omweg (als niet schipper zal ik het wel fout zeggen) kwamen we via wat binnenwateren en meren dwars door Workum gevaren weer terug bij de Camping It Soal waar een overheerlijke BBQ klaarstond met als heuse kok onze Harry R achter de potten en pannen. Nadat we afscheid genomen hadden van onze schippers Jacob en Jacques en hen beide een Cd hadden aangeboden konden we gaan BBQ-en. Ook de eigenaar van het restaurant hebben we nog een Cd aangeboden zodat na ons vertrek de Kamper Koggezangers nog even "aanwezig bleven" . Zo rond 19.00 uur kon de inscheping voor de retourreis weer plaatsvinden en werd er weer richting standplaats gegaan. Al met al een geweldige dag met tevreden "matrozen" aan boord. De club van honderd, onze ambassadeurs in spe staan nu samen met het bestuur voor de taak de droom van de penningmeester te verwezenlijken, laat de club van honderd maar groeien tot honderd!

Jack Joosse

04-08-13 Koggezangers verrastten Hetty ter Horst

Op zaterdagavond 3 augustus traden de Kamper Koggezangers op ter gelegenheid van de 80-ste verjaardag van Hetty ter Horst. Hetty is de oma van Karin Wijnands, die stiekem het initiatief had genomen om de Koggezangers een mailtje te sturen met de vraag of zij wilden optreden voor haar oma. De Koggezangers konden dit spontane initiatief natuurlijk niet negeren. Groot was dan ook de verbazing bij oma Hetty toen de Koggezangers de feestlocatie betraden. Een groep van zo'n 20 man, geen slechte opkomst zo midden in de vakantie, richtte snel een optreedplek in. Ze brachten, dankzij de opwarmronde van Joop Albers (Kampenaren kennen hem!), al snel de stemming erin. Er had ons een verzoek bereikt. Kunnen De Kamper Koggeznagers 'De vlieger' van André Hazes zingen? Wij zijn een koor dat shanties en seasons zingt en dit nummer staat niet op het repertoire. Tijdens twee oefenavonden is dit nummer, onder leiding van dirigent Harry, snel even aangeleerd! Maar omdat Joop Albers, een volkszanger puur sang, ook aanwezig was, werd hem gevraagd dit lied te zingen samen met de Kamper Koggezangers. Het werd een groot succes. En ja, toen was het hek van de dam. Er volgde nog een verzoek. Bij 'Femme fataal' meegezongen op uitnodiging van onze "spreekstalmeester" Berend, trad een heuse Femme fataal toe in het koor. Vooraf had ze al aangekondigd dit lied uit haar hoofd te kennen en dat maakte ze samen met Berend meer dan waar. U begrijpt het werd een dolle boel. Oma heeft diverse malen met verbazing (of verbijstering) naar ons en haar familie zitten kijken, die helemaal uit hun dak gingen. De al oude truc met de zakdoekjes bij "Ameland" maakte het geheel tot een

bijzonder feestelijk vertoon. Ook Joop liet zich regelmatig horen door uit volle borst mee te zingen uit de zangboeken van de Koggezangers. Hoewel de deuren volledig open stonden steeg de temperatuur - net zoals de sfeer - tot grote hoogte. Als dank had Karin een leuk presentje voor de aanwezige koorleden gemaakt en overhandigde dat met veel plezier. Terug kijkend op deze avond konden we weer een bijzondere ervaring aan onze geschiedenis toevoegen. Warm en moe, maar ook zeker voldaan, keerden wij huiswaarts.

Jack Joosse

17-08-13 Kampereiland - Oogstdag

De dag begint een beetje grijs, maar al snel klaart het op en krijgen we een prachtige dag! Niet alleen vanwege het weer maar zeker ook van wat er allemaal te zien en te beleven is op het Kampereiland bij de museumboerderij. Oude ambachten uit vervlogen tijden, mooie klederdrachten producten van het eiland en veel tractoren in allerlei uitvoeringen, de een nog ouder dan de andere. Allemaal van liefhebbers die deze oldtimers koesteren en in ere houden. Er is voor jong en oud van alles te zien, te proeven en te beluisteren. Zo ook de Kamper Koggezangers die met een goede vertegenwoordiging aanwezig zijn en zich luid en duidelijk laten zien en horen met een programma dat is toegespitst op deze dag. Jammer dat de stroom een paar keer uitviel maar desondanks hebben weer ons visitekaartje weer kunnen afgeven! Het publiek heeft er in ieder geval van genoten. Ook voor ons zelf is dit een fijne locatie. Het is bijna een thuis wedstrijd, maar dan wel in een heel bijzondere omgeving, met zoveel "boerenvolk" om ons heen. Heel mooi om te zien en er op onze manier aan mee te mogen werken. Al met al een zeer geslaagde dag.

Gerrit Lindeboom

02-09-13 Kamper Koggezangers in de Ridderhofstede (Havezate)

Gingen de Koggezangers over naar een nieuwe muziekstijl of gingen ze over naar een nieuwe tenue? Nee hoor, we hebben opgetreden in de Havezate te Zwolle. Van oudsher een omschrijving van Ridderhofstede. Donderdag avond 29 augustus trok het hele gezelschap richting Zwolle om in het verzorgingstehuis de Havezate een optreden te verzorgen voor de bewoners. In dit verzorgingstehuis bevindt zich een prachtige theaterzaal met een fantastische akoestiek. Als koor is dat bijzonder prettig want "het zingt lekker weg". Op humoristische wijze werd de avond aan elkaar gepraat door onze oppersprekstalmeester Berend, die tekst en uitleg gaf over de liederen die wij zongen. Niet alleen gaf hij uitleg over de liederen maar hier en daar ook over de gebaren en bewegingen die de aanwezige bewoners moesten / konden / of wilden uitvoeren (streep door wat niet van toepassing is). Dat dit al snel leidde tot grote hilariteit en een enthousiast meedoend publiek moge duidelijk zijn. Ook ging ondergetekende met de microfoon de zaal rond om Dees en gene te testen op hun zangkwaliteit en de juiste woorden bij de diverse meezingliederen. De een bleek er beter toe in staat dan de ander, maar men deed wel verwoede pogingen het tot een goed einde te brengen. Soms tref je het dat een wisselwerking tot iets meer aanzet. Ons enthousiasme werd al heel snel opgepakt door de bewoners die hierdoor ons weer hun enthousiasme overbrachten. Leuk zo'n avond te mogen meemaken. Het was dan ook vanzelfsprekend dat we na de korte pauze, waarin wij onze gebruikelijke chocomelk nuttigde, begonnen met het lied Ameland. In de pauze hadden de bewoners allemaal een servet gekregen en Berend deed fijn uit de doeken wat daar mee moest gebeuren. Citaat: "Hoog is de zolder het servet zwaaiend omhoog brengen, laag is de vloer, als eerste het servet laten vallen en er dan vervolgens zelf achterna duiken". U begrijpt beste lezer dat voor sommige bewoners dit op gymnastiek begon te lijken en andere zagen er de humor prima van in. Resultaat: een geweldig zootje rondvliegende servetten en een zeer beweeglijk publiek! Kijk daar kan ik nu van genieten! We zongen natuurlijk ook enkele "gedragen" liederen, bekende en minder bekende en ook die vielen prima in de smaak. Onze 2e dirigent Ab had er goed de hand in en zoals Berend wel eens zegt, het is geen kunst gelijk te

beginnen maar om gelijk te eindigen! Ook dat lukte uitstekend. Aan het einde gaf bij monde van Pia Bos de organisatie ons een welverdiend dik compliment! Ook waren er een aantal vertegenwoordigers van een ander verzorgingstehuis aanwezig (traden op als spion) en dit resulteerde in een afspraak om ook bij die bewoners de boel eens flink op de kop te zetten. Wij kijken er naar uit! Een heerlijke, plezierige en fantastische zangavond achter ons latend gingen we moe maar zeker ook voldaan huiswaarts.

Jack Joosse

09-09-13 Zwolle - Optreden bij 'De Tower Snorr'n' in de Buitensociëteit

Twintig jaar geleden is de groep de Tower Snorr'n - waarvan de leden leven met een beperking en begeleid wonen - opgericht door een aantal leden van de Zwolse Carnavals vereniging. De groep is inmiddels landelijk bekend ook vooral door hun optreden bij Henny Huisman en het Mega Muziek-spektakel van de TROS. Wij, de Kamper Koggezangers, waren deze middag uitgenodigd om de feestelijke sfeer in de goed gevulde zaal te ondersteunen. Met zo'n dertigtal Koggezangers en onze dirigent, Harry Oud, op de voorgrond, omringd door een zestal 'hulpdirigenten met grote gebaren' begonnen we met Caramba en met Windkracht 8 in de rug naar Ameland, daarna met 'Het kleine cafe aan de haven' natuurlijk met 'Whisky Johnny', het 'Ruisen der golven' en tot slot - na een uitbundige aankondiging van Erik - richting het hoogtepunt voor de leerlingdirigenten met: You never walk alone. Als dank voor ons optreden, kregen we allemaal een prachtige roos aangeboden. Harry, muzikanten en Koggezangers bedankt voor dit mooie optreden!

Waarnemer in het kraaiennest ter plaatse, Herman Otten.

09-09-13 - Almere Haven - Festival 'Deining in Almere Haven'

Wat was opvallend op zondag 7 september in Almere Haven? Eindelijk weer eens een lekker festival, waarbij je de hele dag onder de pannen bent. Eindelijk? Ja, ook voor de Kamper Koggezangers wordt het elk jaar iets moeilijker op leuke optredens binnen te slepen. Wij hadden het geluk dat een ander koor af moest zeggen en daarom konden wij hun plaats innemen bij het perfect georganiseerde festival. Burgemeester Annemarie Jorritsma opende zondagmorgen om 11.30 uur het festival. Zij deed dat met flair en werd meteen ook benoemd tot beschermvrouw van het Almeers Shantykoor. Nou, daar mogen de leden van dat koor heel blij mee zijn, want ... als zo'n dame achter en naast je staat ... zit je goed! Na haar opening gingen de acht koren op twee podia van start. Van kwart voor twaalf tot half zeven waren er in de havenkom en in de Meerstraat continu prachtige shanties en seasons te horen!

Aanvankelijk leek het mis te gaan met het weer. De Koggezangers vertrokken die morgen uit Kampen onder zeer slechte weersomstandigheden. Veel leden hadden regenkleding, paraplu's en zelfs laarzen meegenomen. Dit spul kon gelukkig allemaal in de tassen blijven zitten, want ... het weer sloeg helemaal om en eigenlijk hadden we de zonnebril en de zonnebrandolie nodig! De organisatie had ervoor gezorgd dat de koren sowieso 'droog' op konden treden, maar wanneer je prachtig weer hebt komt dit het festival, de koren en het publiek natuurlijk ten goede. Onder zulke prachtige weersomstandigheden zingen de koren makkelijker en beter én geniet het publiek intenser.

Ondergetekende werd die zondagmorgen al vroeg opgepikt door de voorzitter van de Koggezangers. Samen reden zij - met de KKZ-aanhanger - naar Almere Haven. Vlak voor het festivalterrein namen ze telefonisch contact op met de gastvrouw. Zij probeerde hen naar de juiste parkeerplaats te loodsen. Maar ... of het nu kwam omdat de gastvrouw het niet helemaal goed uitlegde of omdat de mannen in de auto niet goed luisterden is niet bekend, maar ze reden zich helemaal klem tussen een braderie en een enorme feesttent! Ze konden niet meer voor- of achteruit! De voorzitter was echter niet voor één gat te vangen. Er werden enkele hekken verschoven en via trottoirs en gemeentetuintjes

zijn ze linea recta op hun doel - de opslagtent voor materialen e.d. - afgereden. Een zeer daadkrachtig optreden van de voorzitter! Het is maar goed dat de politie niet in de buurt was, want anders had hij meteen ook een bekeuring gekregen voor het kapotte linker richtingaanwijzer van de aanhanger!

Toegegeven ... er zit nogal een gat tussen het eerste optreden om half twee en het tweede en laatste optreden om half vijf! Maar ... er was daar in Almere Haven genoeg te doen en te bekijken. Er waren zelfs Koggezangers die in de tussenliggende periode een rondvaart met een botter hebben gemaakt. Ook waren er vrouwen van leden, die op de antiekmarkt ... tijd te kort kwamen! Het blijft ook altijd leuk om te kijken hoe het e.e.a. bij andere koren georganiseerd is én hoe zij het er bij hun optredens vanaf brengen.

Samenzang? Ja, veel festivals worden afgesloten met een massale samenzang van alle koren en het publiek. Zo'n samenzang valt soms wel eens een beetje tegen. Men brult verschillende teksten, gebruikt verschillende melodietjes, muzikale ondersteuning laat te wensen over en ... veel mensen piepen er van te voren stiekem tussenuit! Nou in Almere Haven ging dat nu eens een keer echt anders. De muzikale begeleiding was strak, er waren teksten uitgedeeld én de opkomst van koren en publiek was geweldig.

Wat een happening en ... ondergetekende heeft tijdens de samenzang ook nog iets geleerd: Het is een **hosepipe**! In het KKZ-liedboek zit het lied 'Drunken Sailor' en daarin staat al vijftien jaar de zin: 'Put him in the scuppers with a **horsepipe** on him'. Ik heb altijd al wel gedacht dat het een pijp was om te hozen, maar dat de zeelui die pijp een platte naam - paardenlu ... - hadden gegeven. Dit is dus niet waar, het staat gewoon niet goed in onze boeken. Gelukkig zijn we momenteel bezig om de boeken aan te passen, dus deze correctie zal zeker ook doorgevoerd worden.

We bedanken de organisatie van het Almere Haven Festival en het Shantykoor Almere voor het feit dat wij deel mochten nemen en hopen dat ook volgende jaren weer te mogen doen!

Rolf Plender

15-09-13 - Eerbeek - Driemaal is scheepsrecht!

Bovenstaande uitdrukking, die vele verklaringen kent, was zaterdagavond van toepassing op de Kamper Koggezangers. Voor de derde keer dit jaar was het regenachtige weer van invloed op een optreden. Was het eerder dit jaar in Uithuizen en Den Helder (Sail) van toepassing zo deze keer ook in Eerbeek. Enige maanden geleden kwam de organisatie SMET (Stichting Muziek En Theater) in contact met ons om op 14 september het buitenseizoen af te sluiten. Al jaren heeft SMET de traditie die afsluiting met een shantykoor te doen. Zo ook dit jaar. Begin van de week was er contact tussen beide voorzitters (altijd even checken of er iets is veranderd e.d.). Afsproken werd om, gezien de weersverwachting zaterdagmorgen samen opnieuw te contacten en buienradar te bestuderen. Dan zouden we de beslissing nemen of het wel of niet door zou gaan. Wij, als Kamper Koggezangers, stonden droog op een mooie locatie, maar het publiek zat in de openlucht. En stel dat het zou regenen dan zou er hoogstwaarschijnlijk geen publiek op dit evenement afkomen. Zo gezegd zo gedaan. Allereerst hadden de Koggezangers een voorwaarschuwing gehad om op zaterdagmorgen na 10.00 uur hun mail te raadplegen over het wel of niet doorgaan van het evenement. Er was op zaterdagmorgen overleg tussen beide voorzitters. Buienradar gaf aan dat het in de middag en op de avond droog zou zijn in Eerbeek. Wel kon en nog een buitje rond 19.00 uur vallen. Ook informeerde de voorzitter van de Kamper Koggezangers naar de temperatuur. Het zou zo rond de 15 graden te worden. Op de vraag of dat niet te koud was voor het publiek volgde het antwoord: 'Nee hoor daar kun je je op kleden'. Afijn u raadt het al er werd besloten om het door te laten gaan. De Eerbeekse bevolking wist dat wij dit op het programma stond en kwam altijd in grote getallen opdruven. Zo kwam het dat een ieder goed gemutst op weg ging. Onderweg kregen we inderdaad te maken met wat regen, maar ach dat kon de pret niet drukken! We waren tenslotte wel wat gewend nietwaar?! Eenmaal op de locatie aangekomen was er een heuse muziektent (als ik het zo mag noemen) of misschien beter een mooi podium op een schitterende plaats in de Gemeente Eerbeek. Snel werd alles uitgeladen en opgesteld zodat we, zoals afsproken, om 20.00

uur konden beginnen. Wel dat liep toch iets anders. Er waren diverse partytentjes opgesteld zodat de dames van de catering ons konden voorzien van koffie en cake. Onder een ander tentje stond de geluidsman, of beter gezegd een 'geluidsjongeman'. Ook werd er nog een tentje over onze acht meegereisde dames heengezet zodat zij ook overdekt konden zitten. Beschermd tegen de eventuele regen en vochtige kou namen zij iets over achten plaats. Even later kwamen er nog twee toeschouwers aan, die ook een plekje zochten onder de tent. Tja, nu kan ik hier een heel verhaal ophangen over de wegblijvende toeschouwers, maar dat doe ik niet. We besloten om te gaan zingen. Ook dit was eigenlijk weer een goed moment om het leerproces tussen dirigent en koor te continueren. Berend sprak op onnavolgbare wijze de liederen aan elkaar! Ook wij hoorden weer nieuwe uitleg over liederen of zangers. Volgens Berend waren er onder ons die naar het paradijs verlangden. Of ... had Berend het ook te koud gekregen en verlangde hij naar iets warms?. Hij sprak zelfs over een koolstofanalyse en DNA-test om te achterhalen of Jan B. echt een nazaat is van de kapitein van de Alabama! Het is goed dat wij als koor niet weten wat hij allemaal in zijn vrije tijd doet! De aanwezigen kregen van hem ook nog geschiedenislessen over de kogge, want ... wij zijn niet voor niets de Koggezangers. Verschillende liederen passeerde de revue. Of het nu kwam door kou of wegwijnende motivatie zullen we nooit weten maar ... er ontstonden nieuwe liederen. Niet dat die vijf Eerbekers dat opgevallen is, maar onze dames en wij hadden dit uiteraard wel in de gaten. We moeten nog maar eens goed kijken of we deze nieuwe versies erin houden of dat we toch maar gewoon moeten zingen wat er in ons zangboek staat? Na een korte onderbreking, ook wel pauze genoemd, zongen we ons tweede blok. Bij dit blok schoven zowaar twaalf toeschouwers uit een naburig restaurant aan. Het werd alsnog gezellig met zoveel publiek en het eindigde zelfs in een heuse polonaise, uitgevoerd door de meegereisde dames. Of het de sfeer was of de kou laat ik in het midden. Iets over 22.00 uur waren we klaar met ons optreden en konden we huiswaarts keren. Dat deden vele zangers dan ook Ogenblikkelijk! Ze lieten enkele anderen - met al de te verslepen spullen - achter. We hebben met een paar man de zaken ingepakt en daarna namen ook wij, om 22.30 uur, afscheid van het enthousiaste publiek. Het was een bijzondere avond en dat was het.

Jack Joosse

05-10-13 - Kampen - Jaarlijkse feestavond van de KKZ

Zaterdag 5 oktober was het weer zo ver; onze jaarlijkse donateur en sponsoravond in de Hanzestad. Vanaf 15.00 uur is een opbouwploeg druk bezig geweest om al het geluid goed op én in te stellen met onze geluidsman Jacco en zijn assistent Jeffrey. Het is een hele klus voordat alles staat zoals nodig is voor een goed resultaat. Gelukkig waren er voldoende helpende handen, waaronder ook die van een aantal muzikanten. De eerste aanloop - vanaf ca. 19.00 uur - gaf het gevoel dat het erg rustig zou blijven, maar gelukkig konden we uiteindelijk toch vast stellen dat de zaal rond 20.00 uur vol zat. Het is natuurlijk een stuk fijner om voor een goed gevulde zaal op te treden, helemaal als het een thuiswedstrijd is. Naast een bekend erelid mochten we ook onze oud dirigent Joke met haar man Tjeerd begroeten. Namens de gemeente Kampen was wethouder Martin Ekker aanwezig. De wethouder was voorzitter Jack Joosse behulpzaam bij de officiële benoeming van Bert de Vries tot erelid van de Kamper Koggezangers op basis van zijn grote en langdurige inzet! De gouden speld en het certificaat, behorend bij het ere-lidmaatschap, werd Bert opgespeld en uitgereikt door wethouder Ekker. Er volgde een langdurig, daverend en zeker ook dik verdiend applaus! Na de indrukwekkende ceremonie heeft Bert nog een aantal nummers met zijn Kamper Koggezangers mee kunnen zingen. Iedereen had toch wel een heel speciaal gevoel bij het zingen van "You never walk alone", want dat is voor de familie De Vries nu wel heel erg van toepassing. Zoals gebruikelijk werden de optredens van het koor afgewisseld met gezellig bijpraten en de verkoop van loten. Na het laatste optreden van de Koggezangers werden de prijzen verloot. Er waren mooie prijzen: vleeschotels, waardebonnen (€ 25,-, € 60,-, € 80,-, € 100,- en € 200,-), schuurmachine stoomstrijkijzer en nog een aantal andere mooie prijzen! Dirigent Harrie Oud maakte voor de eerste keer onze jaarlijkse feestavond

mee. We zullen op de eerstvolgende repetitieavond wel horen hoe hij het beleefd heeft. Het zit er weer op voor dit jaar én we kijken er met een goed gevoel op terug.

Gerrit Lindeboom

12-10-13 - Kampen - Woon- en Zorgcentrum De Vijverhof

Op zaterdag 12 okt. verzorgden De Kamper Koggezangers hun jaarlijkse optreden in De Vijverhof in Kampen. De leden kijken altijd uit naar dit optreden, want het heeft iets speciaals! Het is zo speciaal omdat we daar zien dat bij onze optredens, onder de kleine of grotere lichamelijke ongemakken van de bewoners, meestal heel veel 'genot en plezier' schuil gaat. In polonaise door de zaal en daarbij met de hakken tegen de billen, lukt natuurlijk niet meer. Maar ... een beetje meedeinen, wat klappen en soms nog heel voorzichtig een dansje lukt nog best. Wij letten bij zulke optredens altijd vooral op de ogen van het publiek. Die ogen laten ons zien dat er met volle teugen genoten wordt van de liedjes. Veel ouderen, die vaak toch wat moeilijkheden krijgen met het geheugen, blijken complete lappen tekst van de oude liedjes, nog woordelijk mee te kunnen zingen! Van sommige leden woont nu nog familie in De Vijverhof. Van veel andere leden heeft familie in De Vijverhof gewoond en ook dat geeft deze optredens iets speciaals. Dat de bewoners genoten van ons optreden werd duidelijk uit de vele opmerkingen die we hoorden. We pikken er een paar uit:

'Bedankt mannen, ik heb een hele leuke avond gehad'.

'Jullie moeten hier vaker komen ... dat is goed voor ons!'

Aan dit laatste verzoek kon onmiddellijk gehoor worden gegeven. Na het optreden kon activiteitenbegeleidster Karin de bewoners mededelen, dat De Kamper Koggezangers op maandag 20 januari 2014 alweer in De Vijverhof zullen optreden. In het publiek én in het koor ging een gejuich op! Gelukkig was fotograaf Jan Plender ook aanwezig. Hij zorgde weer voor schitterende foto's.

Nog even ... heel iets anders.

Wij denken soms wel eens: Ach ... die optredens ... komen wel!' Maar rustig achterover gaan zitten wachten tot de uitnodigingen voor optredens binnenkomen en er vervolgens een stuk of twintig leuke evenementen uitpikken? Nee, zo werkt het al een aantal jaren niet meer! We moeten tegenwoordig zeer actief zijn om leuke optredens op papier te krijgen. We mailen, schrijven, bellen en praten met mensen om het aantal optredens per jaar zo rond de twintig te houden. Deze taak ligt niet alleen bij het bestuur. Alle leden van de KKZ kunnen lijntjes uitgooien en hun netwerk gebruiken om de KKZ-agenda gevuld te krijgen. Wanneer jullie een - al of niet gevorderd - contact doorgeven aan Ep van de Belt of aan Jack Joosse komt het goed.

Vooraf voorzitter Jack Joosse is zeer actief met het binnenhalen van leuke optredens. Hij mailt, schrijft, belt en 'praat zich live' een slag in de rondte en ... met succes! De agenda voor eind 2013 en die voor 2014 begint dan ook al lekker vol te lopen.

Een voorbeeld?

Het was ondergetekende onlangs opgevallen dat we weer op moesten treden in het Woon- en Zorgcentrum De Vijverhof in Kampen. Aan zo'n constatering op zich heb je helemaal niets! Daar moet je vervolgens dan wel wat mee doen. Jack Joosse nam onmiddellijk de telefoon ter hand én een kwartiertje later stonden er twee leuke optredens op papier. Prima Jack! Je deelt 's maandags, aan het begin van de repetitie, zo links en rechts wel eens een complimentje uit, maar deze is dan voor jou!

Rolf Plender

14-10-13 - Kamper Koggezangers zingen 'maatschappelijk verantwoord'.

Kun je maatschappelijk verantwoord zingen? Op maandagavond 14 oktober ontvingen de Kamper Koggezangers leerlingen en hun gasten van het Ichthuscollege. Net als voorgaande jaren waren er weer gasten overgekomen uit Hongarije (dit jaar 46!) in het kader van een uitwisselingsprogramma. Met daarbij veel leerlingen en begeleiders van het Ichthus-college was het 'volle bak' in De Taveerne. De Hongaarse leerlingen werden

tussen de koorleden gezet. Ze konden meezingen met de liederen die deze avond allemaal Engelstalig waren. Ik kan u verzekeren er werd meegezongen ... sommige kinderen zelfs zeer fanatiek! Het was een echte uitdaging voor onze dirigent die hele meute aan te sturen, maar geloof het of niet, het lukte hem heel goed. Waren er op de heenreis naar de Koggewerf nog kritische leerlingen uit Kampen die zich afvroegen wat ze in vredesnaam moesten doen op die werf, aan het eind van de avond wilden diezelfde leerlingen niet weg. Waarom niet? Wel, na de pauze hebben we de boel een beetje op z'n kop gezet. Met de microfoon in de hand ging de voorzitter langs gasten om ze uit te dagen mee te zingen. En er vormde zich een klein koortje, van diezelfde kritische leerlingen die nu juist helemaal los gingen. Ze dienden zelfs een verzoeknummers in en wilden ook wel solo zingen. U begrijpt het werd een gezellige boel. Maar ... aan alles komt een eind en zo ook aan deze avond. Na een dank woord van de teamleider de heer IJzerman kregen De Kamper Koggezangers twee kratten met een bepaalde drank aangeboden, die zullen we op een ander moment met dank nuttigen. De reacties bij vertrek van de gasten waren heel uitbundig en we keken met een groot plezier terug op deze avond. En ja we kunnen dus maatschappelijk verantwoord zingen. Wij vonden het wederom leuk dit voor het Ichthus en Kampen te kunnen doen. Het was goed!

Jack Joosse

07-11-13 Zwolle - De Kamper Koggezangers als 'cadeau!'

Woensdagavond 6 november traden we op als ... 'cadeau!' In het Zonnehuis te Zwolle, was een van de bewoners jarig en deze dame is een fan van De Kamper Koggezangers. Ze trakteerde daarom het hele zorgcentrum op een optreden! Zelf wilde ze niet in de belangstelling staan en daarom heeft zij alles dus stiekem geregeld. We hebben bij een vorig optreden een goede indruk gemaakt en daarom wilde ze ons weer horen! Eén van de andere bewoners verzocht of wij 'De twaalf rovers' wilden zingen. Deze dame had vorig jaar – dus twee dagen voor ons optreden in 2012 - te horen gekregen dat zij nog hooguit één jaar had te leven. Zij kwam bij de voorzitter en zei heel blij: "Ik ben er nog!" We hebben een deeltje gesloten. Wanneer ze er volgend jaar weer bij mag zijn, trakteert ze op een fles wijn! Ze heeft wederom erg van 'De twaalf rovers' genoten. Het lied geeft haar moed en levenskracht. Over moed gesproken, onze dirigent heeft zich ook moedig gedragen. Allereerst was er een dame met de mondharmonica, die steeds om Ab heen liep. Laten we eerlijk zijn, ze speelde niet altijd even zuiver! Daarna kreeg Ab assistentie van een hulpdirigente, die hem een arm gaf zodat ze samen moesten dirigeren! Een groot compliment voor inval-dirigent Ab! De bewoners van het Zonnehuis hebben genoten net zoals De Kamper Koggezangers! Het was een dolle boel en bij veel van onze nummers werd gehuppeld, gedanst, geklapt en gezongen. Blijkbaar viel ons optreden bij iedereen in de smaak, want de uitnodiging voor 2014 is al weer binnen. Wij kijken er weer naar uit!

Jack Joosse

09-11-13 Grou Kamper Koggezangers - Watersporthotel Oer 't Hout

Zaterdagmiddag j.l. was het al vroeg op de middag, druk bij de buitenhaven. De gesponsorde bus van 'Marion Reizen' werd beladen met de benodigde spullen, die nodig zijn bij een optreden. Daar er wat verwarring was ontstaan, in de berichtgeving, over de vertrektijden, zaten de meeste deelnemers iets te vroeg in de bus. Zoals het vaak bij concerten gaat, komt de dirigent, bij aanvang, onder luid applaus de bus binnen. Jammer voor Harrie, dat hij deze ontvangst misliep, want zonder hem zijn we vertrokken. Gelukkig stond hij ons in Grou al op te wachten. Bij het binnenlopen van het Watersporthotel, hoorde ik velen zuchten en vragen of het wel de juiste locatie was. Het leek veel op een trappenhuis, waar de koren moesten optreden. Maar na een paar koppen koffie in de gezellige ruimtes achter het trappenhuis, begonnen de Koggezangers - waarvan de meeste met hun dames waren - zich al vlug thuis voelen. Ons eerste

optreden was om 15.30 uur, we begonnen met het liedje 'Cigarettes and whiskey', wat gelijk ons visitekaartje werd. De sfeer zat er bij de luisteraars meteen in. Onze dirigent haalde door zijn mimiek en dirigeren, onze beste kwaliteiten naar boven. Het publiek, dat als een warme deken om ons heensloeg, droeg bij aan een buitengewoon geslaagd eerste blok. Na een te lange pauze - met tussendoor een warm en koud buffet - werd ook het tweede blok een daverend succes. Volgens waarneming ter plekke was er geen kip meer in de zaal erachter te bekennen. Niemand iets van het optreden van de Koggezangers missen. Hierna gingen we met een zeer goed gevoel weer terug, richting Kampen. Zonder de andere koren ook maar iets te kort te doen durf ik rustig te stellen, dat uit de vele reacties, die wij links en rechts opgevangen hebben, wij een schitterend optreden gegeven hebben. We hoorden de geluidsman al na ons eerste optreden zeggen: 'Ik vraag me af wat vandaag het hoogtepunt zal worden, maar volgens mij hebben we die nu al gehad!' Deze man is een kenner mét een goed gehoor en met verstand van muziek! Dus.....Koggezangers, muzikanten, muziekcommissie, spreekstalmeester en dirigent, gefeliciteerd met dit prachtige optreden. We kunnendit jaar tijdens het slotconcert bij Kerst In Oud Kampen op zaterdag 21 december zeggen: De Kamper Kogge én de Kamper Koggezangers liggen op de juiste koers.

Herman Otten

19-11-13 Kamper - Dolle boel in De Taveerne

Kent een groot landelijke winkelketen de dol dwaze koopjesdagen, kennen wij onze zogenoemde Damesdag. Inmiddels alweer een traditie aan het worden, hielden de Kamper Koggezangers hun Damesdag. Nu is dag eigenlijk niet het juiste woord want het speelt zich af in de avond, maar wie maalt daar om. De partners van de koorleden worden op deze avond een bijzonder "verwenpakket" aangeboden. Was het voorheen zo dat zij aan konden geven welke nummers het koor speciaal voor hen ten gehore kon brengen, deze keer was de avond anders ingericht. Natuurlijk begonnen de Koggezangers met zingen, ditmaal niet op verzoek maar middels het trekken van een nummer uit de "hoge hoed". Om 19.30 uur werd het eerste lied ingezet door het koor. Zichtbaar genoten de aanwezige dames van het nummer. Dat het een avond vol verrassing zou worden had de voorzitter bij aanvang al laten weten. Nadat het eerste nummer was gezongen kreeg Berend de microfoon om aan de aanwezige duidelijk te maken wat hij voor hun in petto had. Iedere tafel was voorzien van papier en pen en Berend deelde een voorstelling uit waarop spreuken en gezegdes stonden. Minimaal 35 had hij er zelf gevonden en de uitdaging was om er nog meer te vinden. En toen ai ai, zelden zo'n stelletje fanatiekelingen aan de slag zien gaan. Men nam de uitdaging met beide handen aan. Ondertussen was een nieuw nummertje getrokken en werd het lied weer ingezet, waarbij het koor al snel doorhad dat de puzzel op tafel meer aandacht trok dan het koor. Verschillende liederen werden ingezet soms met aanmoediging van onze dirigent Harrie richting de Dames om ze weer bij de muzikale les te krijgen. De programmamaker van deze avond (Jack dus) had hierin voorzien want om even voor achten kwam een heuse jongedame binnen die even later zou worden ingezet om de avond een andere richting te geven. Joske van de Weg (docent drama en eigenaar van een eigen theaterbureau (www.theaterdingen.nl)) ging iets speciaals doen. De dames hadden nog geen idee wat hen te wachten stond. Op uitnodiging van de voorzitter werden de dames gevraagd bij hun partner in het koor te gaan staan. Alle dames zochten een plaats in het koor. Toen zij goed en wel stonden liet de voorzitter alle mannen vertrekken en plaats nemen op de "toeschouwertribune". Joske werd geïntroduceerd en er werd uitgelegd wat de bedoeling was. Onder muzikale leiding van Harrie en "uitstralingsdeskundige" Joske, gingen de dames het lied "de Zeemeermin" oefenen. Dus niet alleen muzikaal ten gehore brengen maar ook alle mimiek en gebaren die erbij hoorden werden geoefend, nadat Joske eerst een losmaak oefening had gedaan. Er bewoog van alles tot grote hilariteit bij de mannen. Gedurende een half uur werd er zowel tekstueel, muzikaal en voorstellingsgericht geoefend. Het was leuk te zien hoe

sommige dames tot fanatieke expressie werden gebracht, waarbij alles werd ingezet wat werd aangeleerd. Stapsgewijs door de tekst en de bijbehorende handelingen. Het was voor de toeschouwers heel leuk dit te zien gebeuren. Wat men toen nog niet wist is dat ze ook zelf nog aan de beurt kwamen maar daarover straks meer. Ook was de catering inmiddels gearriveerd, Feest en Culinair zorgde voor de diverse hapjes, en knabbels. Tegen half negen werd het lied met alle gebaren gepresenteerd aan de mannen. Een fantastisch resultaat na een half uurtje oefenen. Complimenten aan de dirigent Harrie en docente Joske! Beiden ontvingen een luid applaus. Gezien de dorstige kelen tijd voor een drankje, pauze dus. Na deze onderbreking kwam er een verhaler verteller (Reijer van t Hul) die op geheel eigenwijze de zaal compleet stil kreeg en meenam in zijn verhaal over het ontstaan van namen van steden. Aandachtig werd er geluisterd en met verbazing gereageerd op de diverse ontknopingen. Steden als Wijhe, Hattem maar ook Antwerpen kwamen voorbij in een leuk en boeiend verhaal. Hulde aan de verteller Reijer! Toen was het de beurt van een aantal bijzondere handelingen. Was op onze feestavond Bert de Vries al benoemd tot ere-lid en hebben we op die avond door omstandigheden hem de speld behorende bij dit erelidmaatschap van Evert opgespeld, vanavond kon de speld alsnog door Johan Scholten (ons eerste ere-lid) worden opgespeld bij Bert. Daarna riep de voorzitter twee dames bij zich om hen beide te benoemen tot Lid van verdiensten. Jarenlang hadden zij de verzorging van het koor op zich genomen. Joke en Hennie van Dijk kregen beiden het certificaat behoren bij deze benoeming uitgereikt. Dat dit een grote verrassing was bleek al snel uit de emotionele reactie van de dames. Onder luid applaus aanvaardden zij dit. De volgende verrassing diende zich al aan het optreden van de Dekzwabbers. Een stelletje zangers van het koor die regelmatig optreden op de Kogge (zij zijn alle bemanningslid) brachten twee nummers ten gehore waarbij er een luidruchtig werd meegezongen door alle aanwezigen. Opnieuw werden er enkele nummers uit de hoge hoed gezongen, waarna de dames opnieuw gevraagd werden plaats te nemen in het koor met de belofte dat de mannen nu wel bleven staan. Gezamenlijk werd de potpourri Sailing ingezet, als een soort van gezamenlijk inzingen waarna de avond werd afgesloten met het nummer "de Zeemeermin" en waar duidelijk moest worden of de mannen goed hadden opgelet welke gebaren er allemaal gebruikt diende te worden. U begrijpt misschien beste lezer, dat de dames dit glansrijk wonnen. Het werd een dolle boel. Als laatste gaf Berend uitleg bij de "puzzel" en er waren er inderdaad enkele die meer spreuken en gezegdes hadden gevonden dan de 35 van Berend. Het werd gezellig laat op deze maandagavond, en een ieder ging met een goed gevoel huiswaarts, behalve Ep die was helaas ziek naar huis gegaan, niet van deze avond, maar een naderende griep speelde hem parten, sterkte Ep!

Jack Joosse

21-12-13 Kampen - Een leuk optreden voor de campervereniging

Een voormalig - en wie weet weer toekomstig sponsor - had ons een verzoek gedaan om op zaterdag 21 december bij hem te komen zingen. Als lid van een grote campervereniging had hij zijn medeleden uitgenodigd dit jaar Kerst in Oud Kampen te komen vieren. Wij werden gevraagd om komen zingen bij hem op de zaak, waar ook al de campervrienden zich hadden verzameld. Er stonden tien hele campers op zijn terrein en een feesttent. Na enige aanpassing van de inboedel - lees het verwijderen van het merendeel van de inboedel, pasten ook wij in de tent! Een kleine ploeg - maar met vele handige handen - richtte de 'optreedplek' in en zette de geluidsinstallatie op. Rond 12.15 uur zongen we ons eerste blok voor een aandachtig luisterend publiek. Het was lekker zingen! Ook kerstliederen gingen fantastisch aldus een enthousiaste dirigent. Onze penningmeester sprak de aanwezige gasten toe, met in het achterhoofd het kerstverhaal. Wij zoeken sponsoren, leden van de 'Club van 100' en donateurs. De toekomst zal uitwijzen wat dit optreden oplevert. In de pauze werden we voorzien van een "bakske patat" en iets wat hier goed bijpast, zoals o.a een frikandel. Het tweede blok werd ingezet. In het eerste blok waren we al verrast door de late binnenkomst van onze solist Berend. Hij kon nu meteen aan de bak! Ook het tweede deel was succesvol, met weer die prachtige kerstliedjes! Het was meteen ook een goede generale repetitie voor ons

optreden 's avonds in de Buitenkerk in het kader van het evenement Kerst In Oud Kampen. De spullen werden snel ingepakt door vele behulpzame handen en de aanhanger werd naar de kerk gereden waar een aantal suppoosten trachten ons de weg te versperren. Maar die mensen kenden onze secretaris Ep nog niet. Hij liet zich niet uit het veld slaan en ziedaar "de poort" ging open. Uiteindelijk konden we de aanhanger compleet naar binnen rijden. Daarna ging iedereen snel naar huis om uit te rusten, warm te worden en zich voor te bereiden in verband met de avondsessie!

Jack Joosse

21-12-13 Kampen - Kerst In Oud Kampen in de Buitenkerk

Na het optreden bij de campervrienden van Louis van Erven (zie vorig verslag) snel naar huis om de lichaamstemperatuur weer op peil te brengen en de voorbereidingen van kleding aan te vangen voor ons optreden in de Buitenkerk. Bij het opstellen van de koorleden was het prachtig om te zien dat een ieder zijn best had gedaan om zich te kleden in 'Dickens stijl', het was voor mij de eerste keer en een super leuke ervaring. Er moesten 3 blokken ten gehore gebracht worden op deze feestelijke dag, zeker voor Rolf Plender, voor hem was het de dag waarop hij 58 jaar is geworden! Nog van harte gefeliciteerd, Rolf en perfect dat je toch aanwezig was en samen met Ab Diender een prachtig lied heb gezongen en dat allemaal onder deze spanning én toeziend oog van je familie. Het eerste blok met liedjes werd vooraf gegaan met nog wat instellen van de geluidsinstallatie en een kleine repetitie met het Schokkerkoor, dit hadden we misschien eens op een repetitieavond moeten doen, had geen kwaad gekund. Het optreden was verder leuk met afwisselend Kerstliederen en ons standaard repertoire, gelukkig was de publieke belangstelling groot in de Buitenkerk, wat natuurlijk altijd prettig is als je moet optreden. Het tweede blok ging volgens onze dirigent wat minder en na het laatste lied liet hij er geen gras over groeien, we werden allemaal de hoek van de kerk ingestuurd en kregen te horen dat hij niet voor Jan met de korte achternaam voor het koor stond en graag wilde dat we nu eens een keer op hem gingen letten, misschien dat we dan allemaal in het zelfde tempo zouden zingen. Deze donderpreek hielp! Bij het derde blok kwamen we weer op ons niveau. Net toen we de smaak goed te pakken hadden, kwam het Schokkerkoor aangewandeld en sloot zich bij ons aan. Er ontstond even enige verwarring tussen de twee koren. De vraag was: "Zingen we 'Stille Nacht' nu in het Engels of in het Nederlands?" Het antwoord op deze vraag kon niemand geven! Thuis heb ik vaak opgeschept over ons koor en gezegd dat wij, bijzonder goed kunnen zingen. Onze gezamenlijk uitvoering van het lied 'Silent Night' had als gevolg dat mijn vrouw - ze was samen met mijn dochter aanwezig - naderhand zei: 'Het was inderdaad heel bijzonder! Ik heb nog nooit een koor zes-stemmig horen zingen in twee verschillende talen?!' Al met al was ons optreden tijdens K.I.O.K een geweldige ervaring en kunnen we terugkijken op twee leuke, bijzonder optredens zowel voor de Campervrienden als voor het Kamper publiek in de Buitenkerk.

En dirigent Harrie: 'Perfect dat je er een strijkorkestje bij hebt kunnen regelen, dit geeft toch iets extra's aan het geheel!'. Bekijk de fotoshow van fotograaf Jan Plender

Berrie Broekhuizen.

31-12-13 - Kampen - Optreden op oudejaarsavond in Margaretha

Lukt het om een koor op de been te krijgen op een oudejaarsavond? Ja hoor! Elk jaar staan er in de verzorgingshuizen in Kampen e.o. weer vele koren te zingen. De Ketel Binken traden op in De Vijverhof, Het Torenkoor in Myosotis en wij, De Kamper Koggezangers, gaven acte de presence in het nieuwe verzorgingshuis Margaretha. Voor de bewoners was het erg leuk en enkele van hen zaten dan ook, ruim een uur voor aanvang, al helemaal klaar. Ook voor ons is het altijd heel plezierig en dankbaar 'werk' om te zingen in een verzorgingshuis. We weten dat een keihard applaus zal uitblijven en ook de polonaise, waarbij de hakken tegen de billen geslagen worden, blijft achterwege.

Dit soort activiteiten kost de bewoners natuurlijk veel te veel energie. Maar ... we kijken naar de twinkelende ogen van de bewoners en luisteren naar ze, wanneer ze zachtjes het oud-Hollands repertoire meezingen! Het optreden van De Kamper Koggezangers, met daarbij een drankje, een oliebol of appelflap, zorgde ervoor dat alle aanwezigen een feestelijke oudejaarsavond beleefden! Het was voor ons trouwens ook erg leuk dat we eens een kijkje konden nemen in het geheel vernieuwde en verbouwde Margaretha. Het oude verzorgingshuis van woonzorgconcern IJsselheem wordt momenteel verbouwd en gedeeltelijk vernieuwd en dit gebeurt in verschillende fases. Margaretha is inmiddels van haar steigers en doeken ontdaan en de eerste fase is op 21 mei 2013 opgeleverd. De bewoners van het oude Margaretha hebben na de oplevering hun intrek genomen in het 'nieuwe' Woonzorgcentrum Margaretha. In de tweede fase, waarin men nu dus zit, is gestart met de verdere sloop van het oude gedeelte en het archeologisch onderzoek. Het nieuwe Margaretha bestaat straks uit 31 huurappartementen, 19 ruime koopappartementen en 61 zorgeenheden voor cliënten van IJsselheem. Het ziet er allemaal prachtig uit daar! Enkele Koggezangers waren dan ook, meteen na het optreden, al op zoek naar de inschrijfformulieren voor dit mooie verzorgingshuis. Want ... eerlijk is eerlijk ... ons koor bestaat uit een groep mannen op leeftijd! Het zal dan ook niet al te lang meer duren of de eerste leden van De Kamper Koggezangers zullen hun intrek nemen in één van de Kamper verzorgingshuizen. En dan maar hopen dat er dan ook weer koren zullen zijn, die het fijn vinden om op te treden! De beste wensen voor 2014, dat we maar vaak op mogen treden en dat de mensen er net zoveel plezier aan mogen beleven als wijzelf!

Rolf Plender

Per 28-12-13																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Harrie Oud																	
Dijk van Evert																	
Keyl Harry																	
Kok Ab																	
Sparreboom Hans																	
Wonnink Dick																	
Albers Henk																	
Bossink Jan																	
Dijk van Cor																	
Drost Arie																	
Duiveman Aart																	
Elhorst Wily																	
Fidder Dries																	
Kolk Ko																	
Kroneman Co																	
Lindeboom Gerrit																	
Otten Herman																	
Roon van Nico																	
Tennekes Wim																	
Vaandering Arie																	
Woning Marten																	
Belt van de Ep																	
Beverwijk Rudy																	
Broekhuizen Berrie																	
Bruins Jan																	
Feenstra Klaas																	
Heerde v. Theard																	
Jonker Jan																	
Joose Jack																	
Meyer Derk																	
Plender Rolf																	
Regelink Harry																	
Roosink Eric																	
Scholten Berend																	
Vries de Eddy																	
Vries de Egbert																	
Zende ten Herman																	
Bastiaan Jan																	
Beverwijk Jan																	
Diender Ab																	?
Dijk van Jan																	
Hul van 't Jaques																	?
Klos Wim																	
Lindeboom Hans																	
Ommen v. Douwe																	
Strieker Henk																	
Veer v.d Arie																	
Vinke Dries																	