



## Optredens 2019

- 21-01-19 – Kampen – Evert van Dijk stopt als drummer
- 28-01-19 – Kampen – Eric Roosink benoemd als erelid
- 20-04-19 – Kampen – Joke en Evert van Dijk 45 jaar getrouwd
- 22-04-19 – Kampen – Paasmuziek op de Koggewerf
- 18-05-19 – Kampen – Korendag
- 01-07-19 – Kampen – Huize Margaretha
- 06-07-19 – Kraggenburg – Hoeve Marant
- 24-08-19 – Heino – Pompdagen
- 31-08-19 – Elspeet – Boer’ndag
- 14-09-19 – Kampen – Nationale Monumentendag
- 05-10-19 – Kampen – Music Club – Voorprogramma The Dublin Legends
- 14-10-19 – Kampen – Zorgcentrum Myosotis
- 01-11-19 – Kampen – Stadgehoorzaal – Filmhuis – Fisherman’s Friends
- 15-11-19 – IJsselmuiden – Afscheidsdienst Johan Scholten
- 21-12-19 – Kampen – Kerst In Oud Kampen
- 31-12-10 – Kampen – Huize Margaretha

### 21-01-19 - Evert van Dijk stopt als drummer

Op maandag 21 januari 2019 heeft drummer Evert van Dijk bekend gemaakt dat hij stopt als drummer van het koor. Medio 2018 had Evert al eens tegen het bestuur gezegd dat ze - tegen het eind van het jaar - maar eens moesten gaan uitkijken naar .... een andere drummer. Daar schrokken we van. Uitkijken naar een andere drummer is nog wel te doen, maar .... er dan ook nog ééntje vinden is een heel ander verhaal! Toen Evert een poosje ziek was is gevraagd of drummer Piet Bredewold een paar keer in wilde vallen. Gelukkig wilde Piet dat doen en kon het koor gewoon repeteren mét een drummer. Evert krabbelde eind 2018 weer op en hij kwam weer drummen bij 'zijn' Kamper Koggezangers. Een gehele repetitie van anderhalf uur was door de lichamelijke ongemakken toch iets te zwaar en daarom deden Evert en Piet allebei een halve repetitie. Maar ook een halve repetitie werd zwaar - ook vindt Evert het heel belangrijk dat Piet zich het repertoire zo snel mogelijk eigen maakt - en daarom is vanaf 21 januari het drummen voor Evert dus verleden tijd en wordt hij opgevolgd door Piet Bredewold.

In 2007 stond ik eens te kijken bij het optreden van De Kamper Koggezangers in het centrum van Elburg. Ik vond het prachtig. Het klonk goed en het enthousiasme straalde van de mannen af. De week ervoor had ik gehoord dat ik het sporten op een lager pitje moest zetten. Zou zo'n koor niet wat voor mij zijn? In plaats van met een aantal mannen sporten .... met een groep mannen zingen? Ik ben ook naar het tweede en derde optreden van het koor gaan kijken en luisteren. Opvallend was de enthousiaste dirigente én ... stond daar nou een kerel met een tamme papegaai op zijn schouder in het koor? (Zie stukje over Eric Roosink). En dan die drummer .... ik kende hem maar ... waarvan? Die drummer was in 2007 al ietwat een oudere man, maar hij drumde als een jonge vent! Het was dan ook heel terecht dat het koor uit Kampen die middag de hoofdprijs - De Gouden Boei - won op het shantifestival in Elburg. Een week later was ik lid van De Kamper Koggezangers en hoorde dat de drummer Evert van Dijk heette en dat hij ook de voorzitter van het koor was. Opeens wist ik ook waar ik hem van kende. Vijfendertig jaar daarvoor kwam ik op de zaterdagmiddag vaak in De Steur. 's Middags eerst naar DOS (voetbal), daarna een biertje en een gehaktbal in De Steur en dan vervolgens naar Reflex (volleybal). Natuurlijk .... De Steur .... dat was het café van .... Evert van Dijk!

Naast drummer en coördinator van de bar op maandagavond in De Taveerne was Evert ook een bevlogen bestuurder. Hij was jarenlang voorzitter van de vereniging en werd bij zijn aftreden als voorzitter, dan ook benoemd als erelid. Na zijn aftreden als

voorzitter bleef Evert als bestuurslid - en vanzelfsprekend als gepassioneerd drummer - actief bij het koor. Als het eens wat moeilijker ging - en het koor heeft echt moeilijke jaren gekend - had je aan Evert een hele goeie. Hij dacht en handelde altijd in het belang van De Kamper Koggezangers en hij hield - o.m. met Eric Roosink - het schip drijvende. In 2018 trad Evert af als bestuurslid en vanaf dat moment was hij 'alléén' nog .... dé KKZ-drummer. En daar is op 21 januari 2019 ook een einde aan gekomen. We hopen dat Evert nog heel lang als zingend lid actief mag zijn. Everts vrouw Joke zit dan natuurlijk naar hem - en naar de rest van het koor - te luisteren aan de stamtafel in De Taveerne. We wensen Evert én Joke nog heel veel gezellige zangavonden toe. Beste Evert, namens iedereen die bij ons koor betrokken is: Heel hartelijk bedankt voor alles wat jij als voorzitter, bestuurslid, drummer en barcoördinator voor ons betekend hebt en ... naar we hopen .... nog gaat betekenen ... als zingend lid.

### **Rolf Plender**

#### **28-01-19 - Eric Roosink benoemd tot erelid**

Op maandag 28 januari 2019 heeft de Algemene ledenvergadering - op voordracht van het bestuur - besloten Eric Roosink de eretitel van ERELID toe te kennen. Eric heeft zich vanaf de oprichting in 1996 tot op heden (2019) zeer verdienstelijk gemaakt voor het koor. Hij was bestuurslid, penningmeester, secretaris én is nu ... bariton. In de vele jaren waarin het koor voor de wind ging ervoer Eric zijn KKZ-werk als eervol. Het gaf hem veel plezier en voldoening. Het koor heeft echter ook enkele onstuimige jaren met tegenwind gekend. We hebben zelfs wel eens in noodweer gezeten. Ook in deze roerige periode heeft Eric laten zien dat hij er alles aan wilde doen om het koor .... levensvatbaar te houden. Hij liet zich nooit uit het veld slaan en bedacht creatieve en verrassende oplossingen om het schip drijvende te houden. Op het moment dat het ledenaantal onder de opheffingsnorm dreigde te raken kwam Eric - samen met enkele andere bestuursleden - op het idee om de accordeonisten Hans Sparreboom en Ab Kok én daarna de dirigente Joke Riesebos-Van Tent te vragen om terug te keren bij het koor. Deze stappen brachten een kentering teweeg. Het koor herrees uit haar as en herleefde - ook dankzij de nieuwe en zeer daadkrachtige voorzitter Wily Elhorst - in al zijn facetten. Momenteel kunnen we zeggen dat De Kamper Koggezangers weer floreren als destijds. Dit alles is dus voor een groot deel te danken aan Eric. Hij zelf zegt: 'Mijn houdbaarheidsdatum als bestuurder van de KKZ is verstreken'. Daar is ondergetekende het niet mee eens. Op mensen als Eric staat geen houdbaarheidsdatum. Zulke mensen wil je zolang mogelijk in het bestuur houden, want daar wordt een vereniging beter van! Maar .... we snappen Eric's besluit volkomen. Als er een goed moment is om te stoppen is dat nu. Het gaat de KKZ nu voor de wind en we vonden een goede opvolger als penningmeester in de persoon van Fred Feijth. We wensen Eric nog vele jaren zangplezier als 'bariton op de eerste rij' bij .... zijn Kamper Koggezangers.

### **Rolf Plender**

#### **20-04-19 - Kampen - Joke en Evert van Dijk 65 jaar getrouwd!**

Op een prachtige, zonnige zaterdagmiddag mochten we een paar nummers zingen op het 65-jarig huwelijksfeest van Evert en Joke van Dijk.

Evert en Joke zijn al vanaf het prille begin heel nauw betrokken bij De Kamper Koggezangers. Evert is nu nog koorlid en natuurlijk erelid. In het verleden was hij drummer, voorzitter en barcoördinator. Wat zouden de Kamper koggezangers zijn zonder Evert? Joke stond in al die jaren pal achter haar man én ... achter de KKZ-bar. Ze verkocht tijdens optredens honderden cd's. Nu een paar jaartjes ouder, zingt zij elke maandagavond bij de repetitie nog altijd uit volle borst mee vanaf de stamtafel. Kortom een echtpaar dat de sporen verdiend heeft bij het koor. Het was dan ook niet zo vreemd dat bijna het voltallige koor én het voltallig combo aanwezig was om het bruidspaar toe te zingen. We weten dat we het bruidspaar een groot plezier gedaan

hebben met de liedjes 'It's good to see you', 'Zeeman, jouw verlangen' en 'Red Sails in the sunset'. Het vierde liedje was speciaal voor Evert en Joke geschreven en dit lied werd dus echt voor de eerste keer ten gehore gebracht. Het werd gezongen op de bekende wijs 'Bloody Mary' en het was fijn dat het publiek ons meehielp, door het refrein zo hard mogelijk mee te zingen. We wensen Joke en Evert - ook vanaf deze site - nog heel veel gelukkige jaren toe!

Hieronder het lied dat we voor Joke en Evert gezongen hebben.

1) Wij zingen hier gezellig in De Reeve  
op 't feest van Evert en zijn iefste schat  
Zo hard dat deze vloer ervan gaat 'beve'  
En het bier dat blijft nog even in het vat.

Refrein:

Ja, Evert en zijn Joke  
Al vijftenzestig jaar  
zijn zij gelukkig samen  
Het is echt een prachtig paar!

2) Wij hebben het gezellig in De Reeve  
op 't feest van Joke en haar liefste schat  
We zingen dat ze heel lang mogen 'leve'  
En het bier dat blijft nog even in het vat!

Refrein

3) Wij drinken straks gezellig in De Reeve  
op 't feest van Evert en zijn liefste schat.  
We proosten op een lang gelukkig 'leve'  
En het bier stroomt zo 'vanzelluf' uit het vat.

Refrein

## **Rolf Plender**

### **22-04-19 - Kampen - Paasmuziek op de Koggewerf**

Op deze zonovergoten paasmaandag hielden de Kamper Koggezangers een lange traditie in ere. Zij verzorgen een optreden op de thuisbasis de Koggewerf. In afwisseling met de groep The Old Dutch Boys, die wat laat uit de veren gekomen waren, verzorgde het koor een geweldig optreden. Beide koren traden ieder vier keer een half uur heel succesvol op. Fred Feijth op gitaar en banjo en Piet Bredewold op de drums speelden gewoon met De Kamper Koggezangers én ook met The Old Dutch Boys mee. Ideaal dat dit zo geregeld kon worden. Met een goed gekozen repertoire en diverse nieuwe nummers, zorgde de dirigent Joke voor het juiste volume en de juiste tonen. Zowel koor, solisten en natuurlijk de muzikale begeleiding krijgen een dikke pluim voor dit optreden. Een extra pluim verdienen Co Krooneman en dirigente Joke Riesebos met een geweldige uitvoering van het liedje 'Cigarettes and Whiskey'. Co ging helemaal los, zong vol vuur en enthousiasme én ook nog eens met een stem, waarin vele liters whiskey en duizenden sigaretten doorklonken. Co was totaal leeg na deze uitvoering van het lied. Het was dan ook zeer goed dat Joke hem op het eind - heel voorzichtig - op een stoel liet landen, anders was het vast niet goed afgelopen met Co Krooneman. Met het bekende 'Anchors Aweigh' kwam er een eind aan dit succesvolle optreden. Dirigent Joke Riesebos, Kamper Koggezangers, dames en niet te vergeten, de op- en afbouw ploeg (met diverse helpende handen) hartelijk bedankt voor de inzet!

**Herman Otten**

## 18-05-19 - Korendag met de Kamper Koggezangers

Zaterdag 18 mei. Een stralende, zonnige dag. Mooier weer kon het grote korenfestival in Kampen zich niet wensen. Liefst 90 koren waren van de partij, waaronder 10 koren uit Duitsland, met samen 3500 zangers en zangeressen! De organisatie was in handen van de KCZB (Koninklijke Christelijke Zangers Bond).

Op 12 locaties in de stad waren er optredens in kerken en op podia in de buitenlucht. Uiteraard waren de Kamper Koggezangers in deze thuiswedstrijd van de partij met twee optredens van een kleine drie kwartier.

's Morgens op de Burgwal bij het kleinste huisje van Kampen en 's middags in hartje Kampen op de Plantage.

Om even voor elf uur was het onze beurt. Omdat het Schokkerkoor voor ons twee liederen zong die wij ook zouden zingen, besloot dirigente Joke twee andere songs te laten zingen. Goed getraind als we zijn, ging ons dat uitstekend af. Leuke locatie daar aan de Burgel en een sfeervol optreden. Opvallend hoe we met z'n allen zo snel en geroutineerd alles klaar weten te zetten en weer op te ruimen. Klasse mannen!

Tijd voor een bakkie koffie en toen naar de Plantage. Alle terrassen bomvol! Na de Ketelbinken waren wij aan de beurt. Ook nu weer een mooie samenwerking tijdens het opstellen. Wat volgde was een prachtig concert met de Kamper Koggezangers in topvorm. Het publiek genoot; reageerde enthousiast en zong mee als onze dirigente ze daartoe uitdaagde. Compliment voor onze muzikanten en de solisten Ab, Matthé, Freddie, Tjeerd, Berrie, Rolf en Ko die met 'Cigarettes and Whiskey' de volle Plantage liet genieten van z'n dronkenmans gezang.

Complimenten aan de geluidstechnici voor het uitstekende geluid! Kortom, de Kamper Koggezangers konden terugzien op twee mooie optredens in de eigen stad, tijdens het grote Korenfestival in Kampen. Het mag wat ons betreft een mooie traditie worden! Naast SAIL KAMPEN ook een ..... SONG KAMPEN!

## Reijer van 't Hul

### 01-07-19 - Kampen - Huize Margaretha biedt rust en ontspanning!

De bewoners van Woon-, Zorg- en Dienstencentrum Margaretha wonen met allure aan de karakteristieke gracht van Kampen. Zij ontvangen optimale zorg, die geheel aangepast is aan hun wensen. Wat een oase van rust te midden van het bruisende Kamper stadsleven. Het is echt een plek om te ontspannen én om thuis te komen. Bij binnenkomst valt het ruime en lichte atrium op dat grenst aan de prachtige binnentuin. Met de nieuwbouw is het Broekema pand uit 1932 behouden gebleven. Dit zorgt voor een bijzondere sfeer, waarin modern comfort wordt gecombineerd met de schoonheid uit vervlogen tijden.

De Kamper Koggezangers kwamen op maandagavond 1 juli binnen en ervoeren deze bijzondere sfeer aan den lijve. Een aantal koorleden was geneigd om meteen een inschrijfformulier mee te nemen om daar later heerlijk te kunnen gaan wonen!

Kortom, Margaretha biedt rust en ontspanning op een bruisende locatie! Aan 'rust' hebben de Kamper Koggezangers op deze maandagavond zeker geen bijdrage geleverd. Wanneer zo'n stelletje luidruchtige, verklede mannen - en één vrouw - het pand binnenstormen, is het meteen gedaan met de 'rust'.

Wanneer de mannen van de opbouw en de muzikanten binnenkomen om alle spullen klaar te zetten is er meteen al wat te zien en te horen.

Het publiek was er - ruim voor aanvang van het optreden - dan ook al helemaal klaar voor. Het was duidelijk dat men niet zat te wachten op een rustige avond, maar op een gezellige, bruisende avond vol ontspanning. Er was wat twijfel over het aanvangstijdstip. Moesten we nu om 19:00 uur of om 19:30 uur beginnen? Geen punt! Het publiek was er klaar voor en de Kamper Koggezangers - die gelukkig bijna allemaal aanwezig waren - ook en daarom zijn we om 19:15 uur begonnen. Het koor is van mening dat de bewoners genoeg rustige avonden achter de rug en voor de boeg hebben en vanavond was het tijd voor ..... actie en ontspanning! De sfeer zat er al meteen goed in. Niet iedereen is op hoge leeftijd nog in staat om de polonaise te

lopen, maar mee klappen, mee deinen, lachen én laten zien dat je er veel plezier in hebt gaat vaak vanzelf wanneer de Kamper Koggezangers optreden. De 'jongedames' van de zorg/begeleiding dansten en zongen uit volle borst mee en dat werkt ook aanstekelijk voor publiek én ... het koor! Al met al een heel makkelijk en gezellig publiek om voor op te treden. Meezingen was ook makkelijk want we zongen heel veel bekende Nederlandse liedjes. Maar het nieuwe lied 'De Zee' was niet zo bekend. We hadden het nog nooit voor publiek gezongen. We merkten echter al snel dat het liedje - zeker ook door het enthousiasme van onze solist Ruud Beverwijk - goed in de smaak viel. En nu we toch het over 'voor de eerste keer' hebben, het was voor Rik Feijth ook de eerste keer dat hij optrad met het koor en dat is hem heel goed bevallen, zei hij na afloop. Dirigente Joke Riesebos-Van Tent én de muzikanten zijn ook flexibel genoeg om gedurende het optreden liedjes (of de volgorde ervan) te wijzigen. Soms is dit even schakelen voor enkele betrokkenen maar .... het komt ons optreden altijd .... ten goede! Kortom ... het koor heeft op een gewone, doordeweekse maandagavond in Huize Margaretha voor gezelligheid, ontspanning én actie gezorgd. Als dank hiervoor kregen wij na afloop van het optreden een uitgebreid 'smulpakket' en het verzoek om niet te lang te wachten met het volgende optreden in ..... Huize Margaretha.

## **Rolf Plender**

### **06-07-19 - Kraggenburg - Hoeve Marant**

Na een periode van weinig of geen optredens, is het deze week wel raak, want na een geslaagd optreden op maandag 1 juli in Huize Margaretha in Kampen was het zaterdag al weer raak. De Kamper Koggezangers waren gevraagd om een optreden te verzorgen op zaterdag 6 juli - in het kader van de familiedag 2019 - op de Zorgboerderij Marant aan de Zwartemeerweg in Kraggenburg. Dus was het om 14:00 uur verzamelen op de Koggewerf, zodat er zo min mogelijk auto's mee hoefden te rijden en vandaar op weg naar Kraggenburg. Daar aangekomen waren Arie Vaandering, Gerard Leijen en Fred Feijth - met hulp van een paar vroeg gekomen leden - al druk bezig met de opbouw. Toen alles gereed was en het koor zich had opgesteld, werden wij welkom geheten door Mevr. Marga Oosterwijk. Hert programma begon natuurlijk met Caramba. Om in de stemming te komen werd er meteen daarna een gouwe ouwe ingezet - 'De Klok van Arnemuiden' - en veel mensen zongen uit volle borst mee! Rolf zong het nummer 'Treur niet', dat ondanks de wat verdrietig klinkende titel toch een erg vrolijk lied is. Tot dan toe was het nog droog. Maar .... na het derde nummer begon het heel zachtjes te druppelen. De Kamper Koggezangers zijn echter niet bang voor een spatje regen - ze hebben wel slechtere weersomstandigheden meegemaakt - en ze gingen dan gewoon door of er niets aan de hand was. De kleine spatjes werden druppeltjes. De druppeltjes groeiden tot druppels. En veel, heel veel druppels vormden samen een enorme .... PLENSBUI! We konden niets anders doen dan stoppen in verband met de geluidsinstallatie, de banjo en gitaar van Fred Feijth, de piano van dirigente Joke Riesebos-Van Tent en het drumstel van Piet Bredewold. Er werd kort beraadslaagd. Konden we misschien ook binnen zingen? Ja, dat kon maar de verhuizing van buiten naar binnen had wel heel wat voeten in de aarde. Dus alle instrumenten, versterkers, muziekstandaards e.d. werden naar binnen gebracht. Daarna werden ook de bewoners - waarvan sommigen in een rolstoel zaten of achter de rollator liepen - geholpen om voorzichtig naar binnen te verhuizen, want de vloeren waren glad geworden door de regen. Na deze korte 'transferpauze' werd het programma voortgezet. We begonnen met het liedje 'Cigarettes and Whiskey' door Co Krooneman, die het onversterkt moest zingen. Daarna het lied 'De Zeemeermin' en dit was nog een heel gedoe, omdat de vier solisten toen wel de beschikking hadden over maar één microfoon. Het programma werd voortgezet met nummers als 'Er waait', 'Het Ijssellied' en 'The Fields of Athenry'. De gasten genoten zichtbaar. Het hoogtepunt van ons optreden kwam met de 'Zwölf Räuber', gezongen door Jan Bastiaan, waarvoor hij een daverend applaus kreeg. Maar .... aan alles komt een eind, ook aan zo'n optreden waarin volop geïmproviseerd

moest worden. Op verzoek van de aanwezige gasten zongen wij nog 'Het kleine café aan de haven'. Dit werd op de piano begeleid door Mevr. Els Tiel, een oud-muziekdocente én een van de bewoners van Hoeve Marant. Wij zullen dit optreden niet snel vergeten!

## **Evert van Dijk**

### **24-08-19 - Heino - Pompdagen**

Op een stralende zaterdagmiddag in augustus, waren de Kamper Koggezangers uitgenodigd, om ter gelegenheid van de Pompdagen in Heino, te komen zingen in de Hervormde Kerk in Heino.

Wij hadden van tevoren geen enkel idee, wat ons te wachten zou staan. Samen met Ab Kok en Hans Sparreboom, kwamen wij een bomvolle kerk binnen, waar een dominee jaloers op zou zijn geweest. Een enthousiast publiek zat te luisteren naar een optreden van de Pompedoers uit Heino. Het tweede koor was de Regghe Zangers uit Nijverdal en daarna was het de beurt van de Kamper Koggezangers.

Voordat we konden beginnen, moest Joke, eerst Reijer van 't Hul er nog even van de kansel laten komen, waarschijnlijk dacht Reijer, dat we uit de Bundel van Johannes de Heer zouden gaan zingen. Ook had hij begrepen van de dirigente dat hij wat hoger moest gaan zingen. Hij had niet begrepen dat het over ..... zijn **stem** ging!

Wij begonnen met "Caramba" en hadden gelijk het publiek mee.

Na ons eerste optreden was er een half uurtje pauze en konden we wat gaan drinken tegen inlevering van de consumptiebonnen, die we van Mirjam - namens de organisatie - hadden ontvangen.

Ons tweede optreden, om half vier, begonnen wij met "It's good to see you" en maakten daar, onder de bezielde leiding van Joke, een geweldige uitvoering van, zowel muzikaal als instrumentaal.

Ik geloof niet dat ik overdrijf, als ik schrijf, dat het totale optreden deze middag, wel de beste was van dit jaar.

Dirigent Joke, muzikanten, solisten en koor, het was een geweldig optreden. Zonder de andere koren te kort te doen, kunnen wij gerust stellen dat .... De Kamper Koggezangers, geweldig hebben bijgedragen aan het muzikale feest op deze zonnovergoten dag in het prachtige Heino.

## **Herman Otten**

### **31-08-19 - Koggezangers in Elspeet op de Boer'ndag**

Op de laatste zaterdag in augustus viert Elspeet het oogstfeest de 'Boer'ndag' genoemd. Daarbij elk jaar het avondfestival met optredens van shantykoren. Dit keer waren de Koggezangers te gast met uit Barneveld de zangers van 'Het Roer Om' uit Putten de 'Kajuitzangers' en de 'Meulezangers' uit Elspeet zelf.

Na vorige week in Heino nu dus alweer het tweede optreden in het nog prille seizoen en dat na slechts één repetitieavond. Kortom een lekkere start voor de Koggezangers. En ze hadden er zin in, want net als in Heino genoot het publiek ook op het plein in Elspeet van een sfeervol optreden van de Kamper zangers. Mooi om zelf vanaf het podium te zien hoe ons koor onder aanvoering van de swingende Joke het publiek mee krijgt. En wat werden de zangers in de watten gelegd door de organisatie. In de grote showroom van garagebedrijf Franken was de ontvangst en konden de koren terecht als er niet opgetreden werd. Koffie, thee, alle soorten drank en broodjes met satéstokjes. Alles gratis! Kortom: geweldig!

De Koggezangers stonden twee keer gepland voor een optreden van 25 minuten. Het plein zat goed vol en met 'It's good to see you' zat de sfeer er meteen in. Na 'Sierra madre' en 'Red sails' volgden 'De zuipschuit'; 'Mull of Kintyre' en 'Cigarettes and whiskey'. Solisten waren Tjeerd, Ab, Freddie en Ko. Genieten van de andere koren; gezellig kletsen en een drankje of broodje scoren in de showroom.

Inmiddels was het een beetje gaan regenen. Ook weerlichtte en donderde het in de

verte. De optredens gingen door. De regen werd vervelend. Het plein werd leger. Het publiek droop letterlijk en figuurlijk af. Tot overmaat van pech kregen we te horen dat Freddie's gitaar en geluidsspullen doornat waren en niet meer gebruikt konden worden. Na overleg werd besloten dat ons tweede blok niet door zou gaan. Machtig jammer, want Elspeet en de Koggezangers hadden elkaar gevonden. In de wandelgangen kregen de 'Kajuitzangers' de schuld van de regen- en onweersbui. Zij begonnen hun eerste optreden met het lied van Guus Meeuwis getiteld: ' 't dondert en 't bliksemt !'

Hopelijk volgend jaar in Elspeet een herkansing voor de Koggezangers met twee optredens.

## **Reijer van 't Hul**

14-09-19 - Kampen - Koggewerf - Open Monumentendag 2019

Het landelijke thema voor de Open Monumentendag was deze keer: 'Plekken van Plezier' Er waren op deze zonovergoten zaterdag in Kampen maar liefst 43 monumenten te bezoeken. Bij veel van deze monumenten waren activiteiten gepland. Je kon er dingen beleven, lezingen bijwonen, kunst bekijken in musea, meelopen met een rondleiding én ..... natuurlijk ..... muziek beluisteren!

Het koor bestaat eigenlijk ook voor een groot deel uit 'levende monumenten'. Dat zijn de mannen, die al vanaf de oprichting in 1996 - dus 23 jaar - laten zien én horen dat ze veel plezier beleven aan het samen zingen. Dus .... het was heel toepasselijk dat het koor met deze 'levende monumenten' een optreden mocht verzorgen op de Koggewerf (ook een soort monument) op deze Open Monumentendag.

Het bestuur van het koor heeft geprobeerd om een aantal van de oudste leden onder Monumentenzorg te laten vallen, omdat men hoopte Monumentenzorg (lees: een flinke subsidie) voor deze oude leden te kunnen ontvangen. Helaas is dit verzoek niet gehonoreerd en moeten ook deze oude koorleden gewoon ..... contributie blijven betalen! Alle gekheid op een stokje. Door het optreden werd ook de bekende Kamper Koggewerf omgedoopt tot een 'Plek van Plezier'. De Kamper Koggezangers zorgden ervoor dat 'het plezier' zich uitspreidde over de gehele werf, want het was is leuk om zo'n thuiswedstrijd te spelen! We moeten eerlijk zeggen dat de publieke belangstelling een beetje tegenviel en dan drukken we ons nog heel voorzichtig uit.

Er hingen wel posters in de stad, gemaakt door de secretaris Piet, maar in het programmaboekje van de Monumentendag Kampen werd het optreden op de Koggewerf helaas niet genoemd. Dat scheelt toch een flinke slok op een borrel .... vermoeden wij! Maar goed .... de groep mensen die er wel was, heeft zichtbaar genoten. Er werd niet alleen geluisterd, maar zeker ook meegezongen en meegedeind. Het was voor het koor ook zeker geen straf om op deze mooie zaterdag lekker een uurtje te zingen en muziek te maken.

We gaan echt niet zeuren over het gebrek aan publieke belangstelling, want op zaterdagavond 5 oktober wordt dat wel even anders!

De Kamper Koggezangers treden dan op in het voorprogramma van The Dublin Legends (The Dubliners) in de Music Club in Kampen.

Wij kijken natuurlijk erg uit naar deze avond!

## **Rolf Plender**

05-10-19 - De Kamper Koggezangers in het voorprogramma van The Dublin Legends

De Kamper Koggezangers kregen een uitnodiging om, in de Music Club Kampen, in het voorprogramma van The Dublin Legends te zingen.

Dat wilden ze graag doen, want dit is een groep met een grote naam in de muziekwereld, in het bijzonder in de Ierse Folk.

Zij zijn een voortzetting van de vermaarde groep The Dubliners, die al vanaf 1962 optraden.

De Kamper Koggezangers verzamelden zich dus op de Koggewerf en vertrokken gezamenlijk richting Music Club Kampen.

Toen ze daar aankwamen was de opbouwploeg al druk doende met het geluid en het podium, dat was opgesteld op een prachtige plek pal voor het hoofdpodium. Eerst moest er een soundcheck gehouden worden, want wij wilden toch niet onderdoen voor The Dublin Legends.

We begonnen ons optreden voor en nagenoeg lege zaal, die toch al snel redelijk vol liep, met 'It's good to see you' en de stemming bij de gasten zat er meteen al in. Het werd al snel drukker en het publiek kon de nummers met o.a. de solisten Fred, Tjeerd, Marten en Rolf best waarderen en beloonden hen steevast met een daverend applaus. Wij hadden nog wat tijd over en besloten het optreden met het mooie nummer 'Dunbarton Drums'. Na ons optreden bleven veel Koggezangers nog na om te genieten van het optreden van The Dublin Legends.

De Kamper Koggezangers hadden - zeer zeker ook dankzij de bereidwillige medewerking van 'inval-accordeonist' Michiel van Ommen, die Ab Kok verving - weer een bijzonder optreden achter de rug en konden zeer tevreden naar huis.

## **Evert van Dijk**

### **14-10-19 - Kampen - Zorgcentrum Myosotis**

Elk optreden van de Kamper Koggezangers heeft iets speciaals. Zowel voor de koorleden als voor het publiek. Om wat voorbeelden te geven:

De activiteitenbegeleider van Myosotis, Lyda Stroomberg, verklapte dat zij samen met onze dirigente Joke in een gospelkoor gezongen had. Dat wist niemand! Ook verrassend was het eerste solo-optreden van Ruud Beverwijk met "De Zee". Daar komt nog eens bij dat accordeonist Ab Kok zijn trans-Atlantische trip (speciaal?) heeft onderbroken voor dit optreden. De grote zaal van Zorgcentrum Myosotis zat bijna vol met bewoners en natuurlijk wat familieleden, die op visite waren. Alle aanwezigen hebben flink genoten van De Kamper Koggezangers. En omdat een optreden altijd een wisselwerking is: De Kamper Koggezangers genoten van het publiek. Stipt om 19.00 uur begonnen we traditiegetrouw met het liedje "Stoere Jongens" gevolgd door "Tabee Ouwe Reus". "De Verzonken stad" was een van de nieuwkomers in het repertoire van voor de pauze. In de pauze konden we 20 minuten genieten van een alcoholvrije versnapering en daar is op zich helemaal niets mis mee, zeker niet om half acht in de avond. Na de pauze zongen we weer diverse Nederlandstalige liederen en er werd driftig meegeklapt én meegedeind door het publiek. In de handen klappen en meedeinen zijn trouwens ook zeer goede vormen van therapie om de gewrichten te activeren en soepel te houden. De nieuwkomer "Sailing nach hause" vloeide ook 4-stemmig de zaal in. Ons laatste lied - vaak ook onze afsluiter die, bij oudere mensen altijd indruk maakt - was "Anchors away". Dit prachtige lied roept - zeker tijdens dit 75-jarige bevrijdingsjaar - vaak diepe herinneringen op. Namens de bewoners van Myosotis bedankt Lyda Stroomberg de Kamper Koggezangers. Tevens sprak zij de wens uit om volgend jaar op herhaling te komen. Deze afspraak is natuurlijk meteen genoteerd. Het gezamenlijk opruimen van alle gebruikte apparatuur en instrumenten verliep onder de bezielende leiding van Arie Vaandering en Gerard Leijen weer soepel. Samen konden we snel even opruimen en voordat alle bezoekers de zaal uit waren zaten veel spullen al in de aanhangwagen.

## **Eric Roosink**

### **21-10-19 - Kampen - KKZ-feestavond**

Ja, daar was hij dan ..... de jaarlijkse KKZ-feestavond in De Taveerne op maandagavond 21 okt. Het feest moest eerder tweemaal uitgesteld worden vanwege een optreden in Myosotis en vanwege het feit dat één van onze accordeonisten op vakantie was.



De leden én veel bezoekers – waaronder ook donateurs en sponsors - waren mooi op tijd aanwezig en werden bij binnenkomst welkom geheten door onze voorzitter Wily Elhorst. De koffie met cake stond al klaar, werd geserveerd en men wachtte rustig af wat er die avond allemaal zou gaan gebeuren. De voorzitter nodigde de 'Drie Dames van de Bar' – Dinie de Vries, Mirjam Fidder en Trudy Leijen - uit naar voren te komen.

Ze werden bedankt voor hun werkzaamheden achter de bar en hun activiteiten bij optredens. Ze ontvingen een bloemenbon, zodat zij - op de tijd dat het hen uitkomt - een fraaie bos bloem kunnen ophalen.

Ook erg fijn dat er zoveel ere-leden aanwezig waren. In het bijzonder ons erelid Johan Scholten, die heel graag nog eens aanwezig wilde zijn op de feestavond van 'zijn' Kamper Koggezangers. Een ander erelid, Herman Tausch, fungeerde als taxichauffeur voor Johan. Hartelijk bedank hiervoor, Herman!

Daarna was het tijd voor een gastoptreden van 'De Dekzwabbers'. Het optreden stond onder de bezielende leiding van accordeonist - en oud-voorzitter van De Kamper Koggezangers - Jan Jonker in nauwe samenwerking met 'Eurnie'. Het zeer talentvolle minikoor, waar trouwens opvallend veel Koggezangers bijstonden - zong o.a. 'In de haven van Delfziel', 'Het Klutslid', 'Aan het strand stil en verlaten', 'Mien opa kump uut Wilsum' en de prachtige meezinger 'We nemen er nog een!'

Na een hapje en een drankje was het de beurt aan De Kamper Koggezangers om wat liedjes te laten horen. De 'Drie Dames van de Bar' mochten elk een lievelingsliedje kiezen. Ze kozen voor 'Dunbartons Drums', 'The Mull of Kyntire' en 'Caledonia'. Er werden nog een paar mooie liedjes gezongen en toen was het tijd om de loten te verkopen. Er stond een prachtige prijzentaafel klaar en de loten werden dan ook heel snel verkocht. Bijna al deze prijzen waren de afgelopen weken ingebracht door de leden. We konden bijna aan de verloting beginnen maar eerst werden er nog een paar liedjes gezongen. Aan Reijer van 't Hul - één van de 'sprooksprekers' van de Kamper Kogge - werd gevraagd of hij nog een mooi verhaal wist te vertellen. Nou dat wist Reijer wel! Hij vertelde met verve en op zeer plastische wijze het verhaal hoe de stad (H) Antwerpen aan zijn naam kwam. De lootjes lagen inmiddels uitgespreid op de tafels en de verloting onder leiding van Berend, Dinie en Gerard kon beginnen. Het ging gepaard met grappen en grollen en je zag blije en minder blije gezichten bij het winnen van een prijs. Als laatste ging de hoofdprijs - een schitterend, kostbaar dameshorloge beschikbaar gesteld door juwelier Tausch - eruit en daarbij zagen we wel een heel blij gezicht. Al met al was het een hele geslaagde, gezellige én zeer ontspannen feestavond!

## **Berend Scholten**

01-11-19 - Kampen - Stadsgehoorzaal - Filmhuis - 'Fisherman's Friends'  
Op vrijdag 1 november mochten De Kamper Koggezangers van zich laten horen in het Filmhuis Kampen. Ze traden een half uurtje op voor aanvang van de prachtige film 'Fisherman's Friends'. Deze film is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van een groep vissers uit Cornwall, die met zeemansliederen - geheel onverwacht en door toedoen van een muziekproducent - de hitlijsten van Engeland bestormt. Door hun oprechte manier van doen en denken leert deze muziekproducent wat ..... echt belangrijk is in het leven!

De Kamper Koggezangers lijken in sommige opzichten wel een beetje op de mannen van 'Fisherman's Friends'.

- Ook wij beleven - net als de mannen van 'Fisherman's Friends' - veel plezier aan samen zingen, serieus repeteren, verhalen uitwissen en vooral ook ..... lol maken. Dit doen we elke maandagavond van 19:30 tot 21:30 uur in De Taveerne aan de Koggewerf.

- Ook wij proberen ons - net als de mannen van 'Fisherman's Friends' - alleen druk te maken om de zaken waar het echt om draait in ons koor. Flauwekul proberen wij op afstand te houden en in belangrijke zaken bijten we ons vast. Een voorbeeldje van dat 'vastbijten'? We maakten ons een beetje bezorgd over het aantal bezoekers bij de film. Zouden er wel voldoende mensen op af komen? Secretaris Piet Bredewold - een

soort 'pitbull-pr-machine' - heeft alles in de strijd geworpen om ervoor te zorgen dat heel Kampen én wijde omgeving hoorde van deze film met het bijzondere voorprogramma. De aankondiging stond op posters in de stad, in alle kranten, op internet en haalde zelfs de landelijke pers. De inspanningen van Piet hebben ertoe geleid dat .... het vestzaktheater helemaal vol zat ..... het was uitverkocht!

- Ook de muzikanten Ab, Hans, Dick, Fred en Piet beleven - net als de muzikanten van 'Fisherman's Friends' - veel plezier aan het muzikaal begeleiden van het koor. Wanneer de sfeer en het liedje het toelaten zijn ze ook niet te beroerd om uit volle borst mee te zingen om zo het koor ook nog eens vocaal te ondersteunen.

- Ook wij zingen - net als de mannen van 'Fisherman's Friends' - (bijna) akoestisch. In de oefenruimte zingt het koor altijd onversterkt. Het geluid van de muzikanten en solisten wordt wel versterkt. Bij dit mini-concert deden we precies hetzelfde. Het combo en de solisten Jan Bastiaan (hij zong 'Roll Alabama') en Fred Feijth (hij zong 'Mull of Kintyre') werden versterkt en het koor zong onversterkt.

- Gelukkig hebben we ons - net als de mannen van 'Fisherman's Friends' - bij dit zeker niet alledaagse optreden goed staande weten te houden. Dit was te danken aan het enthousiasme én de volledige inzet van alle koorleden. Ook het combo, dat heel goed rekening hield met de inval-dirigent - was erg goed op dreuf. Een inval-dirigent? Ja, onze dirigente Joke onderging een oog-operatie en kon er helaas niet bij zijn. De Kamper Koggezangers hebben genoten van het mini-concert. Of dit ook geldt voor het publiek? Dat weten we wel zeker gezien de vele positieve reacties die we uit de zaal kregen. Maar .... even onder ons: Eigenlijk maakt dat De Kamper Koggezangers niet zo heel veel uit, want ze zingen - net als de mannen van 'Fisherman's Friends' - toch in de eerste plaats voor ..... hun eigen plezier!

We bedanken het team van het Filmhuis Kampen voor de prettige samenwerking. Wanneer we elkaar in de toekomst nog eens nodig hebben weten we elkaar vast en zeker weer te vinden!

## **Rolf Plender**

### **16-11-19 – Afscheidsdienst oud-voorzitter en erelid Johan Scholten**

Na een lang ziekbed is Johan Scholten, een van oprichters van ons koor De Kamper Koggezangers, op zaterdag 9 november 2019 op 84 jarige leeftijd overleden. Bij bijzondere gelegenheden en optredens kwam Johan de laatste jaren - wanneer hij in de gelegenheid was - vaak nog even bij 'zijn' Kamper Koggezangers kijken. Johan liet ook geregeld van zich horen door - altijd zeer positieve - berichten/recensies voor deze website te schrijven:

Een poos geleden ontvingen we - naar aanleiding van een optreden bij een piratenfeest op De Regenboog in Doornspijk - onderstaand bericht van Johan:

*Beste Kamper Koggezangers,  
Ik heb het verslag gelezen en de mooie foto's bekeken van jullie optreden in Doornspijk. Wat een geweldige middag is het geworden en met een grote opkomst. Jullie hebben de kinderen een geweldige middag bezorgd en zo te zien zijn de kinderen er vooraf ook al goed mee bezig geweest. Een geweldig mooi initiatief waarmee ik jullie graag feliciteer. Bij zoiets denk ik met plezier maar ook met weemoed terug aan de mooie tijd dat ik zelf nog actief was bij de Kamper Koggezangers.  
Groeten,  
Johan Scholten*

Op 23-10-19 - en dat is slechts 17 dagen voor zijn overlijden - schreef Johan nog een heel leuk bericht naar aanleiding van de KKZ-feestavond 2019, waar hij voor de laatste keer bij 'zijn' koor kwam kijken en luisteren. Dat zijn broer Berend één van de organisatoren van het feest én gangmaker van de verloting was, gaf het bezoek voor Johan zeker een extra dimensie:

*Beste Kamper Koggezangers,  
Als medeoprichter en eerste voorzitter blijf je natuurlijk altijd met De Kamper Koggezangers verbonden. Gezien mijn omstandigheden kom ik niet meer op zoveel plaatsen. Ik ben heel blij - al was het maar voor een uurtje - dat ik op jullie uitnodiging voor de jaarlijkse feestavond in kon ingaan. Ik heb erg genoten van het koor dat na een forse dip weer herrezen is. Heel erg bedankt, ook namens Herman Tausch. En trouwens .... de 'Dekzwabbers' vond ik ook heel inspirerend én erg leuk!  
Groeten,  
Johan Scholten*

### **De afscheidsdienst**

Op vrijdag 15 november 2019 was de - volledig door Johan zélf geregisseerde afscheidsdienst - in De Hoeksteen in IJsselmuiden. Het was een prachtig afscheid met gedichten van Johan, een film van Johan, muziekstukken gekozen door Johan, mooie toespraken door broer Berend en Herman Tausch en een bijbellezing. De Kamper Koggezangers zongen - natuurlijk ook op uitdrukkelijk op verzoek van Johan - de liederen 'Roll Alabama' en 'Rolling Home'. Deze twee nummers staan al vanaf de oprichting van het koor op het repertoire. Johan was in 1996 één van de medeoprichters van de Kamper Koggezangers. Hij leidde destijds de oprichtingsvergadering van het koor. Op zijn kamer hing een mooi ingelijste foto van het eerste optreden van het koor aan de IJsselkade in Kampen. Deze foto heeft Johan kort voor zijn overlijden geschonken aan medeoprichter Herman Tausch. Een aantal koorleden heeft ere-lid Johan niet meegemaakt, omdat zij later - dus na Johans tijd - lid van het koor werden. Was is het dan mooi wanneer je in een afscheidsdienst - met terugwerkende kracht - zo'n belangrijke man voor het koor toch nog een klein beetje mag leren kennen! Het moet een markante, vriendelijke, vastberaden, gevoelige en een zeer met zijn naasten begane man zijn geweest.

Johan, namens De Kamper Koggezangers, hartelijk dank voor alles wat jij gedaan hebt voor het koor. Mede dankzij jou hebben zo'n 30 mannen (in wisselende samenstelling door de loop der jaren) op de maandagavond al zo'n 1100 gezellige én ook leerzame repetitieavonden in De Taveerne mogen meemaken.

We wensen Johans vrouw Dinie, de familie en vrienden veel sterkte toe in de komende periode. We gaan ervan uit dat iedereen Johans woorden: 'Zie om naar elkaar' ter harte neemt, want daar worden we allemaal - hoe dan ook - een heel stuk beter van!

Namens de leden en het bestuur van - zoals op het lint van de krans geschreven staat - De Kamper Koggezangers .... Vaarwel!

### **Rolf Plender**

#### **21-12-19 - Kerst In Oud Kampen**

'Kerst In Oud Kampen' betekent voor de Kamper Koggezangers een optreden op de zaterdag in de prachtige Buitenkerk. Zo ook dit jaar en we deden het deze keer samen met het mannenkoor 'Recht deur Zee' uit IJsselmuiden.

Wij zongen om en om, elk drie blokken van zo'n 40 minuten. Wij waren als eerste aan de beurt. Maar ..... als je om 16.00 uur moet starten, zing je voor een bijna lege kerk, want het hele evenement start namelijk ook om 16.00 uur. Dat is voor 'De Kamper Koggezangers' echter nooit een probleem, want binnen de kortste keren zingt dit koor de kerk helemaal vol!

We werken deze avond met heel veel solisten, Marten Woning begon als eerste - op een voortreffelijke manier - met 'Oh Holy Night'.

'Amazing Grace' werd gezongen door Ap Diender en Rolf Plender met een zeer verrassende bijdrage van Rik Feijth op zijn trompet.

De vader van Rik - Fred Feijth - mocht ook een daverend applaus in ontvangst nemen

voor zijn uitvoering van 'The Mull of Kintyre', waarbij hij zichzelf ook nog eens begeleidde op de gitaar.

De zangers van 'Recht deur Zee' - onder leiding van Carola Meijberg - zongen hun drie blokken geheel Nederlandstallig en ik moet zeggen, dat ging ze heel goed af. Het was heel fijn om - toch als twee heel verschillende koren - zo vruchtbaar met elkaar samen te kunnen werken.

In ons tweede blok kwam onze drummer, Piet Bredewold, van achteruit de kerk én al trommelend, naar het podium lopen. Toen onze 'Little Drummerboy Piet' bij het podium aangekomen was, zetten De Kamper Koggezangers het mooie lied 'The Little Drummerboy' in. Ook dit prachtig gezongen en 'getrommelde' lied werd weer duidelijk gewaardeerd. Wij zaten ruim in de tijd, zodat we enkele nummers twee maal konden zingen. Tussen de blokken was het naastgelegen Buitencentrum open en daar werd op een goede manier voor onze catering gezorgd.

Al met al een optreden om met veel plezier en genoeg op terug te kijken. Alles geheel te danken aan het enthousiasme en de beleving van de koorleden, de medewerking van onze combo Ab Kok, Hans Sparreboom, Dick Wonnink, Fred Feijth en Piet Bredewold. Natuurlijk stonden al onze optredens weer onder leiding van onze dirigente Joke Riezebos-Van Tent.

## **Evert van Dijk**

### **31-12-19 - Kampen - Oudejaarsdag - Huize Margaretha**

Met tientallen enthousiaste toehoorders van het Woonzorgcentrum Margaretha begonnen de Kamper Koggezangers dinsdagmiddag op oudejaarsdag om 15.00 uur aan hun laatste optreden in het jaar 2019.

Het luisterend publiek zat dichtbij het koor en dat gaf een goed gevoel zowel voor ons zangers als voor de toehoorders. De opkomst van de koorleden in klassieke kleedstijl voor dit optreden op de laatste dag van het jaar was goed te noemen.

Solisten Henk Strieker en Tjeerd Riezebos waren afwezig en ook misten we de trompet en de bespeler ervan ..... Rik Feith.

Rolf Plender was - bij afwezigheid van Joke van Tent - onze dirigent. De kerstsfeer was even terug met het eerste lied 'Holy Night.'

Na 'The Fields of Athenray' zongen we 'Westenwind' zonder solist Henk. Het was wel even wennen om met het koor de coupletten te zingen. Na 'Red Sails' en de 'Zwolf Rauber' zongen we het mooie lied van Paul McCartney 'Mull of Kintyre' met solist Fred Feijth. Er waren sommige dames die het luidkeels meezongen. We sloten het eerste optreden af met 'De Verzonken stad.'

In de pauze werden we goed verzorgd door de gastvrouwen met koffie, thee en oliebolletjes.

Om 16.30 uur begonnen aan ons tweede optreden. Solist Ab Diender beet de spits af met de solo's van 'Het Ijssellied' en met het nummer 'Sloop John B' kwam de sfeer er goed in. Ook het gevoelige 'Amazing Grace' met Ab Diender en Rolf als solisten maakte indruk. Co Kroneman maakte de zaal helemaal gek met het nummer 'Cigarettes and Whisky.' Na 'Anchors Away' sloten we ook ons optreden af in de kerstsfeer met 'Silent Night'.

Kortom een mooi, sfeervol optreden voor de ouderen in Margaretha. Een mooie traditie!

## **Reijer van 't Hul**