



Optredens 2023

- 01-04-23 – Hanzefeest
- 10-04-23 – Tweede Paasdag op de Koggewerf met Het Torenkoor
- 01-09-23 – Robs Kaastoer door Nederland
- 22-09-23 - Seniorenzangmiddag en Korenfestival
- 13-11-23 – Evert van Dijk overleden
- 13-12-23 - Kerstoptreden bij K.B.O. Kampen
- 30-12-23 - Eindejaarsoptreden Huize Margaretha

01-04-23 - Kamper Koggezangers treden op bij de viering 800 jaar Hanzesteden op 1 april 2023

Langs de IJsselkade speelde zich de zaterdag een heel bijzonder evenement af. Bijzonder voor de stad Kampen maar zeker ook voor de Kamper Koggezangers. De acht Hanzesteden langs de IJssel hadden een speciaal programma opgezet met als hoogtepunt het 'jagen' van de Kamper Kogge.

De acht wethouders van de Hanzesteden en diverse bedrijven lieten hun spiermassa's het werk doen en 'joegen' de Kamper Kogge tegenstrooms langs de IJsselkade. Op het prachtige Van Heutszplein was het ook feest.

Het weer werkte niet echt mee, maar de diehard Shanty liefhebber laat zich niet tegenhouden voor wat nattigheid. Op het plein werd een mini Shanty-festival opgevoerd door de Kamper koren. Voor de Kamper Koggezangers was dat - sinds lange tijd - weer eens een optreden voor het echt grote publiek. Ook de comeback van onze muzikale- en artistiek leider Joke Riezebos-van Tent was heel bijzonder.

Met Evert van Dijk en Marten Woning in het zittende publiek hebben we een prachtig repertoire afgewerkt. We hopen dat Joke (en Tjeerd) nog heel lang bij ons blijven. "Koggezangers zijn" zit in de DNA van het koor en dat is toekomstbestendig!

Eric Roosink

10-04-23 - Kamper Koggezangers treden op met Het Torenkoor op tweede paasdag

Vanwege Jaarmarkt "De Heugte", was het enorm druk op en rondom de Koggewerf. Een prima gelegenheid om, afwisselend met het Torenkoor, een tweetal optredens te verzorgen. Onder enthousiaste leiding van onze dirigente Joke Riezebos-van Tent, begonnen wij, versterkt met een aantal zangers van het Torenkoor, ons eerste optreden met de toepasselijke song: It's good to see you, waarna diverse nummers uit ons repertoire volgden. Hierna was het de beurt aan het Torenkoor.

Ons tweede optreden stond onder leiding van Rolf Plender. Het talrijke publiek - waaronder Jan en Nell Bastiaan - kon weer genieten van een serie mooie shantys met aan het slot John Brown's Daughter.

We kunnen terugkijken op een geslaagd optreden. Met complimenten aan onze muzikanten en geluidstechniek, maar vooral aan de dirigenten Joke en Rolf en het hele koor voor deze mooie optredens. Koggezangers, ga zo door!

Herman Otten

01-09-23 - Kamper Koggezangers ondersteunen Robs Kaastoer - Tocht voor 'Centra voor leven met en na kanker'

Rob van Hoogdalem vertrok op 6 mei voor een tocht van vijf maanden door Nederland en eindigt op 30 september bij zijn thuisbasis, het 'Samen sterk huis', centrum voor leven met en na kanker in Woerden. Met zijn antieke tractor met daarachter een speciaal ontworpen huisje doet hij elke gemeente in Nederland aan. Via zijn vlog wil hij alle

Nederlandse 'Centra voor leven met en na kanker' laten zien. Daarnaast verkoopt hij ook Goudse belegen kaas. De opbrengst hiervan gaat naar de centra.

Op vrijdag 1 september om 10:30 uur kwam Rob aan bij LemKa Kampen aan de Noordweg. De Kamper Koggezangers wilden graag - zingend - hun medewerking verlenen aan deze prachtige actie van Rob. Ze hadden het idee dat er gedurende zo'n 20 minuten een paar liedjes gezongen zouden worden. Maar ... dat liep anders het werd een fantastisch - bijna ochtendvullend - programma!

Nadat Rob z'n trekker met aanhanger voor het LemKa-gebouw geparkeerd had, werd hij binnen welkom geheten door een bestuurder van LemKa. Hierna waren de Kamper Koggezangers aan de beurt. Door vakanties e.d. waren zij niet helemaal op oorlogssterkte. Er waren 12 zangers aanwezig en zij werden begeleid door dirigente/accordeoniste Joke Riesebos-Van Tent, accordeonist Henk Plakke en gitariste Chel Ferron.

Het ging heel erg goed. Wat een bevlogenheid! Wat een power! Wat een 'zin om te zingen'. Het leek wel of een ieder voor drie stond te zingen en het gezang van '36' zangers rolde dan ook de zaal in! Joke en Henk dansten - al spelend op hun accordeons - rond elkaar voor gitariste Chel én het koor op het podium.

Na ons eerste optreden was het de beurt aan Rob van Hoogdalem. Hij vertelde op een zeer inspirerende wijze over zijn 'Kaastoer'. Wat een aardige, rustige en bescheiden kerel is die Rob. Hij houdt zijn eigen aandeel in de actie klein en geeft aan dat het hem gaat om de bekendheid van de centra te vergroten én ... om geld in te zamelen voor het goede doel!

Na Robs verhaal zongen de Kamper Koggezangers nog een paar liedjes en daarna ging de kaasverkoop van start. Ook dat ging - net als het zingen - heel erg goed. De mensen stonden in de rij om een stukje kaas van Rob te kopen. Met zijn grote mes sneed Rob de kazen in stukken.

Hij moest geholpen worden met het inpakken, anders kon hij de verkoop van de stukken kaas bijna niet bijhouden.

Ondergetekende heeft de afgelopen weken veel contact met Rob gehad en zijn laatste bericht luidt als volgt:

*Beste Kamper Koggezangers, hartelijk dank voor jullie belangeloze, muzikale ondersteuning van mijn Kaastoer. Aan jullie volume was niet te merken dat er zoveel zangers op vakantie waren. Het was een zeer gezellige en geslaagde ontmoeting en
álle kazen die ik bij me had zijn verkocht!*

Groeten,
Rob van Hoogdalem

Rolf Plender

22-09-23 - Seniorenzangmiddag en Korenfestival

Stichting Kamper Koren hield op vrijdag 22 september voor de 18de keer het Seniorenzangmiddag en Korenfestival in Meet Point te Kampen.

Stichting Kamper Koren bestaat uit het Torenkoor, de Ketelbinken, Recht door Zee, de Koggezangers en het Uienkoor. Na de coronajaren, waarin niet konden worden opgetreden, bezorgde de organisatie de bewoners van de zorgcentra en de seniorenappartementen een gratis feestmiddag met leuke meezingers, gezongen door de vijf koren én een hapje en drankje.

's Avonds was er het voor iedereen toegankelijk Korenfestival. Dus eigenlijk waren het twee evenementen op één dag, waarbij Reijer van 't Hul de presentatie verzorgde en Jack Ruiten twee keer optrad. Tijdens de middag- en avondpauze was er een verloting met mooie prijzen.

De Kamper Koggezangers hadden een mooi programma voorbereid met prachtige liedjes over zeemannen, de Kamper kogge, de Sierra Madre, de velden van Athenray en noem maar op! De andere vier koren zongen vanaf de beamer/grote scherm, zodat de

koorleden én het publiek in de zaal de teksten voor zich zagen en mee konden zingen. Ons koor zingt nog gewoon 'ouderwets' uit de dikke zwarte mappen en dat heeft ook z'n charme.

We waren op deze feestdag het kleinste - en ook gemiddeld oudste koor - van het vijftal koren. Maar dat mocht de pret niet drukken, want we hebben weer eens écht van ons laten horen. Door het enthousiasme van het combo en onze dirigente Joke Riesebos-Van Tent werd het koor zoals altijd meegesleept en soms gebeurde het ook andersom. Dat we een klein - en hier en daar niet al te fit uitziend - koor zijn werkt vaak in ons voordeel. We zien mensen in de zaal onze koppen tellen en kijken naar de wandelstokken, rollators en scootmobiels. Maar wanneer wij dan 'los gaan' met liedjes als 'Its good to see you' en 'When the Saints' zie je toch veel verraste en verbaasde gezichten. Hééé wat een volume, beleving en enthousiasme uit en in zo'n betrekkelijk kleine groep.

Voor onze collega's van Het Torenkoor en De Ketel Binken was er op deze dag toch sprake van een '(g)rauwsluier'. Zij moesten het - na zeventien Senioren-en Koren festivals - deze keer zónder hun dirigent Ronny Palland doen. Ronny overleed - deze dag precies tien weken en twee dagen geleden - als gevolg van een tragisch bedrijfsongeval. Voor Ronny was deze feestdag jarenlang heel speciaal. Hij nam er altijd een dag vrij voor. Steevast had hij twee complete tenues bij zich. Eén voor Het Torenkoor en één voor de Ketel Binken. Tussen de optredens kleepte hij zich dan razendsnel om. Alle details, voor wat betreft zijn aankleding, moesten kloppen.

Ronny's broer - Jan Palland - sprak 's middags en 's avonds - tijdens het optreden van Het Torenkoor - mooie woorden over zijn broer. Wat een respectvolle en mooie momenten op deze dag.

Wat opviel was dat - tijdens de woorden van Jan Palland - het muisstil was in de zaal. Dit was bij de optredens van de koren helaas niet altijd het geval. Achterin bij de bar en de statafels werd soms (te) veel en (te) hard gepraat. Dit ging helaas ten koste van de mensen die kwamen om lekker naar de koren te luisteren. Presentator Reijer van 't Hul moest heel vaak vragen of 'het misschien iets zachter kon achterin'. Maar ... dit lukte niet helemaal. En wanneer Reijer - een man met meer dan veertig jaar ervaring in de omgang met groepen kleine en grote mensen - dit niet voor elkaar krijgt krijgt écht niemand het voor elkaar! Als je dan na afloop terugkijkt op deze dag en die vergelijkt met de vele edities in de Stadsgehoorzaal zit er aan de laatste locatie een voordeeltje: De mensen die graag kletsen kunnen dit naar hartelust doen in de foyer en de mensen die graag luisteren zitten in de grote zaal. Maar goed ... als dit laatste het enige minpuntje is van dit fantastisch georganiseerde evenement mogen we toch onze handen dichtknijpen?!

Al met al hadden de Kamper Koggezangers een hele fijne dag. We hebben ons twee keer een dik half uur mogen uitleven. Ook konden we luisteren naar de andere vier koren én naar goede zangers in het publiek. Joke, Tjeerd en ondergetekende zaten vlakbij een groep mannen, die uit volle borst bijna alle liedjes prachtig meezong. Eén van die mannen gaf ook nog eens precies aan wanneer er ingezet moest worden.

Joke en Tjeerd hebben deze mannen uitgenodigd om op maandag om 19:30 uur eens een repetitie bij te wonen in De Taveerne. Hopelijk geven zij gehoor aan de uitnodiging en komen zij ons koor versterken!

Bedankt voor de organisatie Stichting Kamper Koren en hopelijk komt er in 2024 weer zo'n mooie dag voor de ouderen en overige inwoners van Kampen.

Rolf Plender

13-11-23 - Evert van Dijk overleden

Op maandag 13 november is, na een kortstondig ziekbed, ons trouwe koorlid, oud-voorzitter, erelid, drummer en zanger Evert van Dijk op 91-jarige leeftijd overleden.

Op de rouwkaart lezen we 'Na drie jaar eindelijk weer samen met zijn Joke'.

Evert was vele jaren de drummer van de Kamper Koggezangers. Hij was autodidact als drummer, maar de mensen die er verstand van hebben vonden hem unaniem een uitstekende en 'strakke' drummer. Jaar in jaar uit kroop Evert bij de repetities en bij de optredens achter z'n drumstel. Ook toen de afgelopen jaren het 'kruipen' niet al te soepel

meer ging, zette hij gewoon door! Als hij eenmaal zat, drumde hij als een jonge kerel. Evert sloeg nooit een repetitie of optreden over.

Hij was niet alleen drummer, maar ook voorzitter, erelid, zanger, radiopresentator (De Stoere Jongens op RTV IJsselmond) én vooral een goudeerlijke, oerdegelijke en ... een échte Koggezanger in hart en nieren. Wie aan 'zijn Koggezangers' kwam, kwam aan hem! Deze instelling gold zeker ook voor zijn vrouw Joke, die drie jaar voor hem overleed.

De herinneringen van ondergetekende aan Evert gaan meer dan vijftig jaar terug. We bezochten destijds op zaterdagmiddag vaak eerst de thuiswedstrijd van voetbalvereniging Dos Kampen. Daarna naar hotel restaurant café De Steur, achter op de Oudestraat, voor een pilsje en een gehaktbal met satésaus. Evert en Joke waren de eigenaren en uitbaters van dit gezellige etablissement. Na het pilsje en de gehaktbal vertrokken we naar de sporthal om de volleybalvereniging Reflex te zien spelen. Mooie tijden!

Dan begint het échte, serieuze leven. Je gaat aan het werk en veel Kampenaren vliegen uit. Voor mij gold ... liefst niet al te ver bij Kampen vandaan. Ik kwam in Elburg terecht en heb Evert, de uitbater van 'De Steur', zeker zo'n dertig jaar niet meer gezien. Maar op zekere dag - en ik weet nog precies op wélke - zag ik Evert weer.

Het was op zaterdag 8 september 2007:

De Kamper Koggezangers deden die zaterdag mee aan een groot shantifestival in Elburg. Met open mond en vol bewondering stond ik te kijken én te luisteren naar dit Kamper koor. Wat zongen ze goed! Wat zagen ze er mooi uit! Wat een uitstraling had de dirigente én wat ging de drummer - met felrode bandana - tekeer achter z'n drumstel. Die drummer ... hij had een bekende kop, maar?

De Kamper Koggezangers wonnen heel terecht het festival. De dirigente en de drummer met de bekende kop - die ook nog eens de voorzitter van het koor bleek te zijn - mochten de felbegeerde 'Elburgse Gouden Boei' in ontvangst nemen.

Dit moment is vastgelegd op de foto hiernaast, waarop ook de datum te zien is.

Het leek me heel leuk om lid te worden van de Kamper Koggezangers. Dit lukte door de inbreng van m'n dochter, die een collega van de dirigente Joke Riesebos-Van Tent bleek te zijn.

Vanaf september 2007 zag ik Evert dus wekelijks op de repetitie en natuurlijk bij de talloze optredens, die De Kamper Koggezangers in binnen-en buitenland verzorgd hebben. We hebben samen gerepeteerd, opgetreden, radioprogramma's gemaakt én de vereniging bestuurd. Voor de vergaderingen en de radioprogramma's haalde ik Evert vaak van huis op. Tijdens die korte ritjes praatte hij dan honderduit.

Wat Evert naar voren bracht was altijd 'raak' en in het belang van de vereniging. Hij was nooit haantje de voorste met z'n reacties, maar altijd waren zijn opmerkingen en vragen goed doordacht. Kortom een man, waarvan je er in élke vereniging een paar van zou moeten hebben.

Op maandag 20 november is afscheid genomen van Evert. De uitvaart was in crematorium Olandhorst in Lelystad. De kinderen hebben mooi en aangrijpend gesproken over hun vader. Reijer vertelde - namens het koor - iets over Evert en kondigde vervolgens het koor aan. De Kamper Koggezangers zongen met een klein, select gezelschap - begeleid door Joke op de piano en Henk op de accordeon - het lied 'Vem kan segla'. Dit betekent 'Wie kan zeilen?' Het is van oorsprong een Zweeds volkslied, dat gaat over afscheid nemen van een vriend.

We zongen de eerste 2 coupletten in het Zweeds en de laatste 2 coupletten zijn de Nederlandse vertaling (zie tekst hieronder). Alhoewel we met een kleine groep waren 'voelde' het zingen toch heel goed. We hebben ook de indruk dat onze bescheiden inbreng zeer gewaardeerd werd. Tijdens het afscheid werden er - op 4 grote schermen - prachtige series foto's getoond, waarop vele leuke momenten uit het leven van Evert en zijn Joke voorbij kwamen. Heel mooi om dat te zien. Tijdens de laatste fotoreeks zong Vera Lynn het toepasselijke lied 'We'll meet again Don't know where Don't know when But I know we'll meet again some sunny day'. Hé na vele dagen regen scheen opeens de zon toen we het crematorium verlieten, dus misschien hebben Evert en Joke elkaar vandaag ergens ontmoet? De kinderen, kleinkinderen en

achterkleinkinderen hopen het van harte. En wij - de vrienden van Everts koor - hopen dat ook. Evert rust zacht we zullen je missen!

Namens alle leden van De Kamper Koggezangers en de dames van de stamtafel,
Rolf Plender

13-12-23 - Kerstoptreden bij K.B.O. Kampen

We kregen een uitnodiging van de K.B.O om daar te komen zingen bij het een kerstdiner. We waren met 18 man inclusief de band. Reyer van 't Hul was natuurlijk weer de speaker van het koor om de liedjes aan elkaar te kletsen. We zongen om en om kerst- en 'andere liederen'. Voor de mensen in de zaal, die niet helemaal precies wisten wat een kerstlied of een 'ander lied' was, hebben we het die middag wel heel gemakkelijk gemaakt.

Bij de kerstliederen werd door het koor een rode kerstmuts opgezet en die ging natuurlijk weer af bij de 'andere liedjes'. Je ziet op tv ook wel eens het spelletje 'Petje op, petje af'. Nou bij ons was het dus 'Mutsje op, mutsje af'.

Het was een geslaagde middag! Wij hebben - mede dankzij dirigent Joke, drummer Piet, accordeonist Henk, gitarist Arjen, fluitiste en gitariste Chel en de solisten - heerlijk gezongen! We hadden ook het gevoel dat onze bijdrage aan het kerstdiner zeer gewaardeerd werd. Dit gevoel werd ook nog eens bevestigd door de dankwoorden van de voorzitter van de K.O.B. Bertus Krabbe.

We hebben nog één optreden te gaan in 2023 en dat is ons traditionele optreden op zaterdag 30 december in Huize Margaretha.

Jan Blankert

30-12-23 - Eindejaarsoptreden Huize Margaretha

Zaterdagmiddag 30 dec. om 15.30 uur stonden dertien zangers en vijf muzikanten van de Kamper Koggezangers klaar voor een optreden in Margaretha. De zaal was goed gevuld met bewoners en hun kennissen en familie én iedereen had er zin in. Dirigent Rolf Plender zette iedereen op scherp en het eerste lied Caramba ging erin als een heerlijke oliebol! Met name de songs Bloody Mary en de Zuipschuit kregen veel meezingers en applaus. In de zaal zat ook bewoner Douwe van Ommen. Hij was (en is) één van de leden van het eerste uur. Na de pauze begonnen we met The Fields of Athenray, een favoriete song van Douwe. We vroegen hem om mee te zingen. Dat deed ie met veel plezier! Hij bleef zitten en met z'n mooie basstem zong hij alle liedjes mee. De zaal deed weer enthousiast mee met o.a Femme Fataal en de Klok van Arnemuiden. We genoten na afloop van olieballen en drankjes.

Truus en Dinie deelden gratis cd's, tasjes en petten van ons koor uit. Kortom weer een fraaie afsluiting van ons shanty-jaar!

Allen de beste wensen en - voor de leden - tot maandag 8 januari op de eerste repetitie van 2024.

Groet, **Reijer van 't Hul**